

עשב פלא

אגדה פרסית

לפני שנים רבות חי מלך גדול במצרים. מלך טוב וצדק ואהוב על נתיניו. היו לו שלושה בניים - מוחמד הבכור, אחמד הבינוני ומוחמד הצעיר.

יום אחד יצא המלך עם בניו לציד. צדו יום שלם וגם הצלicho יפה. אבל לקראת ערב התחיליה סערה, חול נזרק לעיניו של המלך והוא התעוור. הבנים התעצבו מאד. הם הביאו אותו לחצר הארמון, קראו לרופאים וביקשו להבריא את אביהם. אך כל מה שעשו הרופאים לא עזר כלל, המלך לא יכול היה לראות. התאספו הרופאים, התיעצו והחליטו שהדבר היחיד שיכول לעזור למלך הוא עשב פלא, שגדל רחוק, רחוק, אחרי שבעה ימים.





הבנייה התייעצו והחליטו לנסוע כדי להביא לאבא את עשב הפלא זהה. הם התכוונו לדרך וקיבלו את ברכת אביהם. האחים נסעו זמן רב, עברו שדות ומדבריות, הרים ועמקים, ובסוף הגיעו לפרשת דרכים. הם נעצרו ודנו באיזו משלוחת הדרכים להמשיך. והاחים הצעיר אמר "haba yis'u kol achad matano b'derek achrat, derek shlo".

הם הסכימו להצעה ונסעו לכוכבים שונים.



האח הצעיר בחר בדרך האמצעית. הוא נסע בה הרבה זמן, בסוף התעיף והחליט לנוח ליד עץ גבוה שצמיח ליד נחל. הוא נשכב ובמהרה נרדם. תוך שינוי שמע רעש מוזר. התעורר, קפץ על רגליו וראה: על העץ זחל נחש גדול בכוון קן ציפור, ובו גוזלים. הגוזלים הרגישו בסכנה והתחילו להריעיש ולשרוק, לクリוא לעזרה.
מוחמד עלה על העץ, תפס את הנחש והוריד אותו לארץ, והכה לו באבן מספר פעמים בראש והרג אותו. אחר כך נשכב שוב ונרדם חזק.



בזמן שישן חזרהukan ציפור גדולה מאד, אם הגוזלים, והגוזלים קרקרו בקול. הצעיףור הגדולה שראתה את הנחש ההרוג הבינה מיד מה קרה. בינתיהם מוחמד התעורר וכשראה את הצעיףור הגדולה סיפר לה את מעשו, על האב העיוור ועל עשי פלא שהוא ואחיו יצאו לחפש, כדי להחזיר לאב את ראייתו.

ואז אמרה הצעיףור למוחמד "اشתדל לגמול לך, איש טוב, על הצלת גוזלי. עוזור לך להגיע למקום בו גדל עשב הפלא".

מוחמד הודה לציפור, עלה על גבה ועף אתה. הם עפו שבע ימים ושבעה לילות עד שהגיעו מעבר הים השביעי. שם נחתה הצעיףור, ישר לתוך העמק בו גדל עשב הפלא. בן המלך אסף מהעשב לתוך שקית ואחר כך עלה שוב על גב הצעיףור והם חזרו למקום בו הייתה הקן שלה.

שם בן המלך נפרד מהציפור, עלה על הסוסו שלו והתחיל לרכב בדרך חזרה, הביתה לאבא. הוא נסע זמן רב עד שפגש את אחיו. הם שמחו מאוד כשהראו את מוחמד שלם ובריא, וסיפרו ששניהם תעוז בדרכיהם שלהם, לא מצאו את עשב הפלא והחליטו לחזור הביתה.

האח הצעיר סיפר להם את קורותיו. סיפר איר הציל את גוזלי הציפור הגדולה, איר זו הביאה אותו מעל הים השביעי, שם איפה שצומח עשב הפלא. האחים שמעו את סיפוריו ושלושתם יצאו לדרך הביתה.

בדרכם הגיעו לבאר מים. מוחמד ירד מסוסו, וירד בחבל לבאר כדי לשאוב מים. ובינתיים אחד האחים אמר לשני "אם מוחמד יביא לאבא את עשב הפלא, הוא יעשה לionario הכהן. הנה נחתור את חבל הבאר כדי שאחינו ישאר למיטה. אך בעצםנו נביא את עשב הפלא לאבא".





האח השני הסכים. הם חתכו את החבל, ליקחו את שקי
עשב הפלא שמוחמד אסף מעבר לים השביעי, עלו על
סוסיהם ורכבו הביתה.

מוחמד מס肯 נשאר בתוך הבאר וקרא שם לעזרה,
אר איש לא ענה לו. אבל אחרי זמן נשמע קול "אל
פחד, מוחמד! עוד מעט יופיעו לפניך שני אילים, אחד
שחור, שני לבן. תשתדל לתפוס אחד מהם. אם
תתפוס את האיל הלבן, הוא יוציא אותך לפני האדמה
שלם ובריא. אך אם תתפוס את השחור, אז תיפול
לתוכה העולם התחתון.

עוד לפני שהקהל המוזר סיים לדבר, הופיע בbara
שני אילים, אך היה שם חושך כזה שמוחמד לא יכול
היה להבחין מי מהם איל שחור ומיל איל לבן. הוא
הושיט יד, תפס אחד מהם ... התחליל ליפול למיטה.
מיד הבין שתפס את האיל השחור.

כשמוחמד הגיע למיטה הוא שפשף את עיניו והסתכל סביב, אז ראה שהוא עומד ברחוב רחוב ומסביבו אנשים מוזרים, כאלו לא חיים.

הנסיך השטומם, אף התחיל ללכת ברחוב. הלך עד שראה בדלת אחד הבתים איש זקנה מאוד. הוא ניגש אליה וביקש שתתן לו מחסה. הזקנה הביטה בעצב על הנסיך ואמרה "לא אוכל לאחסן אותך. אני זקנה וחיה בעוני! איש לא עוזר לי ולא עוזר לאיש".

מוחמד חיפש בכיסו, מצא מטבע זהב ונתן לזקנה.

"כسف זה יספיק כדי לקנות הרבה אוכל. ורק מים לא נוכל להשיג" אמרה הזקנה.
"מדוע?" שאל מוחמד "האם אין מים בעיר גדולה כזו?"

"היא כאן מעין אחת שממנו כל התושבים שאבו מים" אמרה הזקנה "אבל ענק אחד השתלט עליהם. הוא הרג את כל אלה שניסו להלחם בו, ועכשו מסכנים לחת מים פעם אחת בשבוע. ותמורה זאת התושבים חייבים להביא לו כל פעם נערה יפה כדי שיأكل אותה, אחרת הוא לא יתן מים בכלל".



אחרי שמוחמד שמע את דברי הזקנה החליט לפגנות מלך העיר. הוא הLR לארכונו, הציג את עצמו ואמר "שמעתי איזו צרה נפלה על עירך. אני רוצה להתמודד עם הענק ולשחרר את העיר ממן. أنا, אדוני, תרשה לי לעשות זאת!"

מלך העיר ניסה לשכנע את הצעיר לא להסתכם במעשה, שבו רבים אחרים הקריבו את חייהם, אבל לשוווא. ואז אמר "אני יכול למנוע ממן את הדבר. אבל אם תצליח לגבור על הענק ותחזור אליו שלם ובריא, אתן לך לאישה את בתاي, הנערה היפה ביותר שבעירינו. אם תהרוג את הענק - היא שלך!"

המעין היה אטום באבן גודלה במשך כל השבוע. אחד לשבוע יצא הענק ממארתו כדי לקבל את הנערה, מאכלו השבועי. הפעם הגיע דוקא תורה של הנסיכה, בת מלך העיר.





מוחמד הילך אל המעיין, התוישב תחת עץ ונרדם.
באוטו הזמן אנשי העיר הביאו את הנסיכה, קשוו
אותה לעץ שתחתיו ישן הצעיר, וહלכו משם.
הענק יצא מהמאורה, ראה את הנערה ורצה מיד
להתנפל עליה ולאכול אותה. והנסיכה מרובה פחד
התנפלה לבכות. דמעה אחת נפלה על פניו של
מוחמד והוא התעורר.

הוא ראה - הענק יצא מהמאורה והנסיכה בוכה וכל
גוף רועד. מוחמד הוציא את חרבו מהנדן והתנפל
על הענק. התחיל קרב אים ומלא דם.



הרבה זמן נלחם מוחמד, כמעט ואצלו כוחותיו, אך בסופו נתן למפלץ מכח צזו שזה נפל על הארץ, ומוחמד כרת מיד את ראשו. אחר כך ניגש מוחמד לאבן שעלה פתח המעיין, הדיז אותה והמים מיד התחילה לזרום לעיר. כל התושבים יצאו מבתיהם כדי לברך את הצער, חסר-פחד, ששחרר אותם מהענק הרע. והמלך מסר לו את בתו לאישה וגם הבטיח למלא את כל דרישתה שלו.

"אני רוצה לחזור הביתה" אמר מוחמד "אנא, הוציאו אותי על פני האדמה".



מלך העיר מילא את הבטחתו והוציא את הנסיך, יחד עם אשטו, אל פני האדמה, וגם הוביל אותם אל ארמן של אבא המלך. המלך בניתים הבריא יוכל היה לראות. עזר לו היטב עשב הפלא, שגנבו אחיו של מוחמד. וכשהלא ראו בארמן את אחיהם הצעיר שלם ובריא, הודיעו באשמתם وسيפרו את הכל לאבא המלך. המלך ציווה להכין מסיבת חג גדולה ובה הכריז על מוחמד כ יורש שלו. הערים התחתנו וחיו את שארית חייהם בעושר ואושר.