



**סיפור איזבל לאבן
ציורים אנניל לאבן**



"אמא"
"כן?"
"אמא!!"
"כן, מה מציק לך?"
"אני צריך פיפי."
"از לך לעשות פיפי. אני עסוקה."
"אבל אני לא יכול ללכת לשם לבדי."
"שוב! מודיעע?"
"הרוחות לא מסכימים"
"רוחות! איזה רוחות? אתה יודע היטב
שרוחות לא קיימים ממש. הם רק
בסיפורים."
"זה את יודעת. אבל אני יודע שיש
רוחות בבית והם לא נוטנים לי ללכת
ל לעשות פיפי לבדי."



"את יודעת, אמא, שהבית שלנו ישן
מאוד, כמעט כמו טירה עתיקה. لكن יש
כאן רוחות. אילו זה היה בית חדש, היו
כאן אולי רובוטים, או בעלי חיים מוזרים
כמו ב'מלחמות הכוכבים', אבל בבית
זה יש רוחות."

"ואתה חושב שהם מרושעים, הרוחות
ה אלה?"

"אני לא יודע אבל הם מפחדים אותי.
הם זוררים בלילה כמו גחליליות
ענקיות. כאשר יש לי חלומות מפחדים
בלילה זה כי הם באים להעיר אותי."

"אני עוד לא ראיתי אותם."

"בזודאי. הם מסתתרים במרתף או
בעליית הגג כשאת מגיעה. איתך זה
אחרת. אני קטן."

"אמא?"

"ק."

"אמא?"

"ק"

"תבואו איתי לשירותים?"

"טוביואס, אני עייפה עכשו. אני
רוצה להתיישב קצת. לך לבדך."

"אבל את יודעת שאסור לי".

"אני חושבת שאתה מוצא סתם
סיפורים. אין רוחות. אתה מפחד
לעלות לבדך זהה הכל. הגיע זמן
שתתבגר, אתה כבר לא תינוק.
אדליק לך אור."



"אני כבר לא תינוק. אני כבר לא
תינוק. עולה במדרגות ואלך
לשירותים לבדי. אוי! אוי! מי כיבת
את האור? תליכו אותו מיד! אני
mphad מחושר. אתה חיל לבכות.

מה? זה אתם הרוחות? כמה שאתם
יפים! האם אתם מדברים? אתם
חמודים ממש! מותר לי לגעת בכם?
זה כמו ענן!"





"אמא?"
"ק."
"אמא?"
"ק."

"אני הולך לעשות פיפי."
"תרצה שאלותה אוטר?"
"לא, לא צריך. אני כבר
גדול."
"אה, זה טוב. אין לך מפחד
יותר מהרוחות?"
"לא בכלל לא."

"טוביاؤ?"
"ק?"

"הגיע זמן לлечת לישון."
"אבל אמא, עוד לא גמרתי לשחק."
"תגמר מחר. לך למיטה. אספר לך
סיפור, אתן לך נשיקה ותישן."
"ערב טוב אמא. את יכולה לכבות את
האור. אני כבר לא מפחד מהחשך."
"אתה בטוח? ולא תתעורר הלילה?"
"אל תדאגי אמא. הרוחות לא יציקו לי
יותר."

"از לילה טוב, תינוק שלי!"
"את יודעת, אני כבר לא תינוק."
"אתה צודק. הילד שהולך לבדוק לשירותים
ולא מפחד מהחשך הוא כבר לא תינוק.
לילה טוב, ילדי הגדול."
"לילה טוב, אמא."

