

אדון תן

סירה גיאן אגאיית

(אגדה אינדיאנית)

אדון תן היה כבר זקן מאוד ודואג לביטחונו. הוא טיל שעות על גבי שעות בעמק יפה עד שהגיע לעץ גדול.

אדון תן היה עייף מאוד אך למען הבטיחות ביקש מהעץ: "אנא תפתח, כדי שאוכל לנוח אצלך בבטחה". העץ נפתח כדי שאדון תן יוכל להיכנס, ולאחר מכן נסגר שוב, כדי לשמר עליו.

אדון תן ישן כמה שעות. כשהתעורר הוא כבר לא זכר מה לאומר כדי שהעץ יפתח שוב. הוא אמר: "תן לי לצאת, אדון עץ" אך כלום לא קרה. הוא אמר שוב: "הוציא אותי עכשו!" ושוב כלום

לא קרה. העץ אפילו לא חרק. אדון תן דפק בעץ אבל זה לא נפתח. פשוט, העץ נעלב שאדון תן לא אמר "בקשה"



כשדיבר בפעם הראשונה. אז החליט להשאיר אותו שם עוד קצת.
הציפורים ששמעו איך אדון תן דפק בעץ באו ונתקרנו בעץ כדי לעזור לו לצאת.
אבל הן היו קטנות והעץ היה כל כך גדול! בסוף הגיע אדון נקר ועשה חור

הוציאו אתן, אחת, אחת. אחר כר הוריד את הגוף ודחף גם אותו דרך החור. זה הילך נחדך. "אראה לך, אדון עז, שלא תוכל להחזיק אותי כאן!"



בסוף אדון
tan racha
להעביר גם
את הראש
דרך החור,
אר הראש
היה גדול
mdi.

האוזניים הפריעו. لكن הוא הוריד גם את האוזניים ודחף אותם דרך החור. ושוב ניסה להעביר את הראש. אבל הפעם העיניים שלו היו בולטות מדי. אז הוריד גם את העיניים וגם אותם דחף דרך החור.
אדון עורב ראה את העיניים היוצאות

קטן בעז. אבל העז הייתה קשה והמקור של אדון נקר התכווף. הוא לא יכול היה להמשיך ולנקור יותר בעז.

אדון tan הוציא רגל אחת דרך החור, אבל יותר לא יכול היה להוציא. החור היה קטן מדי.

הוא ניסה להוציא רגל שנייה, אך זה לא הילך. הוא מוכחה היה למצוא

אייזשיי דרך כדי להימלט, עכשו, כשמקומו של אדון נקר התכווף. הוא ידע שМОכחה להיות דרך כלשהי.
"ה! עז זקן שכמותך" זעק "tan לי לצאת!" אך עדין לא קרה כלום ורק שקט היה סביב.

אדון tan החליט להוריד את רגליו זו אחרי זו ולהוציא אותן דרך החור. הוא



את העיניים.
אדון תן ידע שאסור כי ייודע לחיות
אחרות שהוא עיוור. הוא מישש את דרכו
לשיח ורדים ושם שני עלי כותרת של ורד
במקום עיניו. זה אמרור היה לחפות על



עיוורונו זמן מה, כד שיהיה לו זמן לחפש
הלהא את העיניים. הם בודאי נמצאות
בקירבת מקום.

העץ. הוא ירד, ל千古 אותם ועם העיניים
של אדון תן עליה גבוה לצמרת. אלה היו
עיניים כל כר
יפות, כחולות
כמו שמיים.
איזה אוצר זה
כדי לטמן אותו
במקום נסתרים
שלו!
בסוף אדון תן
הצלich להוציא

את ראשו דרך החור. אזי התחיל לאסוף
חזרה את החלקים שלו. חלק אחרי חלק
הוא הפך שוב להיות תן. אר אחרי
שהלביש את ראשו, לא מצא את עיניו.
הוא מישש סביב. אוזניו הקשיבו כדי
לשמע איר הוא נוגע בעיניים, אר שום
קול לא נשמע. מאד, מאד בזיהירות
חיפשו אצבעותיו סביב, אר הן לא מצאו



**azi adon tan shem at einio shel adon chilzon
bara'oso v'berach mesham, cashe'ao manpene
beznebo.**

עד היום אדון חילזון זוחל ומחפש את עיניו. ועיניו כל התנים הם חומות ולא כחולות, כי אדון תן נהג לא יפה כשברכם העיניים של אדון חילזון.

ומר עורב עדין מחזיק את העיניים הכחולות במקומות נסתרים שלו, אך הוא לא יכול להחזיר אותם, כי המקום הוא כל כך נסתר שאפילו הוא עצמו לא יכול למצוא אותם.



עבר שם אדון חילזון. הוא ראה את עלי כוורתה של רוד ורד על עיניו של אדון תן



ושאל: "מדוע יש לך עלי כוורתה של ורדים על עיניהם?"

אדון תן ענה: "כי הם מאד יפים. הצבע שלהם נהדר. אולי תרצה לנסתות ולשים אותם, ואני בינהיים אחזיך את עיניך".

אדון חילזון הוריד את העיניים שלו וניסה לשים את עלי הורדים במקום.