

## ספר על הקיפוד

נרשם מפי פפינו פלקונה, ח'יט בן 70 מהכפר Ozieri

לפני זמן רב בכפר עני ביותר חי בעל ואישה עם ילדה אחת. הם היו עניים מאוד, המזוקה הייתה רבה, הבעל והאישה חלו שניהם ביחד.

תחליה נפטרה האישה ואחרי כן הבעל ובר נשארה ילדתם בודדה בכפר, יתומה.

הדודים, קרוביים רחוקים של אבא ואמא שהו רועים, לוקחו את הילדה אליהם. הם העבירו אותה לאיזור כפרי בו חי, והבטיחו להתייחס אליה טוב. בהרבה נגוזו ההבטחות והיחס אל הנערה נעשה גרוע. היא לא קיבלה את הנחוץ ביותר לחיים. נעשתה מדוכאת מן העבודה הרבה עד שלא יכולתה לשאת עוד. היא אמרה להם: "האם הbabתם אותנו הנה על מנת לדבכה אותנו?"

"אל תה" מפונקת", אמרו לה "ההורים שלך פנקו אותך אך כאן עלייך לעבוד. אנחנו משלמים לך ואת צריכה לעבוד".

היא בכתה כל הזמן: "אבא ואני, תחשבו עלי, מדובר השארתם אותי רק לבוד עזובה?"

פעם כאשר בכתה כך, ראתה אישה, שהופיעה פתואם לידה אמרה:

"בת הירחה, למה את בוכה? הנערה ספרה לה על סבליה: "הם מתייחסים אליו גרווע ביוטר ואין לי עוד כוח. אני יתומה ענייה, שאספו באומרים שיתיחסו אליו טוב, אך הם העמיסו עליו עבודה מעלה כוחותי ולא נותנים לי מספיק לאכול, את הנחוץ ביותר לא נותנים לי".

"אל תתיאשי, כי יש נשמה אחת שמתפללת בשביילך, אולי זאת נשמת אימך או של אביך, זהה ישנה את חייך. היי רגועה". "אה, אך בינתיים.." אמרה הנערה

"עכשו...". אך האישה היה נעלמה.

הדודים נתנו לנערה לכבס את כל הבגדים. העמיסו אותו על עגלת על מנת להגיע אל הנחל: "אך איך אטגבר על כל הכביסה הזאת? הוא אלוהים!". נאנחה בדמיות, שנפלו על האדמה.

אך בהרימה את עיניה ראתה חייה מזרה שרידה מן ההרים. חייה נוראית למראה, דמוית קיפוד, שעוקציה היו גדולים מאד. היו לה עיניים שדים לשני עודים בוערים. היא הגיעה אל הנערה ואמרה: "תגיד לי מה את בוכה?"

הנערה פחדה ממנה אך ספרה לה את סיפורה.  
"לכי בת", אמרה החיה "לכי לישון מתחת לעץ. כאשר

תתעורר, תמצאי שכל העבודה עשויה".  
"אה, האם זה נכון?" שאלת הנערה, אך הלכה לישון מתחת לעץ, עייפה מן הבכי. כאשר התעוררה, מצאה שכל העבודה נעשתה. הלכה לחפש את החיים ולא מצאה אותה.

בימים אחר הייתה צריכה להכין לחם. "איך עשו זאת" אמרה "לעתות כל כך הרבה לחם? אתם צריכים לעזור לי אמרה לדודים". "לא ולא, אנחנו משלמים לך ואת צריכה לאפות לבד". הם היו רעים האנשים האלה, נכון? "האם לא הבטחתם לאבא ולאימה שלי! מדוע אתם מתייחסים אליו כך?" אמרה הנערה. "אה, אילו ירצה החיים הריא, שהיתה כאן לא מזמן! היא צריכה להיות נשמה טובה". הלכה אל המקום ההוא והנה הקיפוד ירד מן ההר ואמר לה: "במקום לולוש הלילה, לך למיטה" ועוד כך אמר לה: "כasher תקומי הכל יהיה עשי".

"אתה באמת תעשה את זה?" "היי רגועה" אמר "רק תגיד לי עד כמה את מחבבת אותי". היא החלה לומר לו: "עד כמה... עד כמה...", הוא החל להתנפח ולהתנפח, העיניים הפקו כל כך גדולות, שנראו כמו שני עודים לוהטים. "עד כמה..." ולא יכולת יותר. "אה, כבר תגיד לי, עוד תגיד לי!" אמר ונעלם. אבל הלחם היה מוכן.

עבודות הצמר - לכבסו, לטוות ולארוג. אמנם ראייתי כל זאת כאשר אימית עשתה זאת, אך אני איני יודעת לעשות בעצמי".  
"הִי, לְכִי מִתְחַת לְעֵץ הַהֲוָא" אמר. והיא נשכבה מתחת לעץ.  
היא כבשה עוד קודם קודם את הצמר וניסתה לטוות אותו, אבל הקיפוד  
ואמר: "עַזְבִּי, אַינְנִי רֹצֶחֶת שְׁתַעַשְׂיִ זֹאת. תַּרְאִי, נְדָגֶג גַּם לְזֹאת".  
ושוב בקש ממנה: "תְּגִידֵי לִי עד כמה את מחבתת אותי" ותמיד  
התנפח והתנפוח. והיא הסתכלה ומילמלה: "לְבִי, כמה אַנְנִי יַרְאֶה  
מִמֶּךָ. עַד כָּמָה..." ולא אמרה דבר נוסף. והיא נרדמה ושוב הכל  
עשה. עשה לה את כל העבודה והלך לו.

והיהודים המשיכו להתייחס אל הנערה גרווע, אך הקיפוד לא  
נראה עוד. "מה עשתה", אמרה הנערה "קיפוד שלי, אל תעשה לי  
דבר זהה, אל תעזוב אותי, אתה שעושה הכל, כבר אומר לך כל  
דבר שתרצה ובלבך שתעזר לך". והקיפוד ירד שוב ואמר: "אם לא  
תעשי מה שאמרתי לך, לא אוכל עוד לעזור לך. כאשר אני מתנפח,  
אני מצפה ממך למלה של עידוד ואת צריכה לומר אותה".  
ואמר שוב: "תְּגִידֵי לִי עד כמה את מחבתת אותי". "עד כמה...  
עד כמה...עד כמה.. ולא הצליחה להגיד לשם דבר נוסף, והקיפוד  
הלך ולא חזר. היא הייתה לגמרי מיוasha.

פתאום שוב הופיעה האישה, שכבר ראתה קודם: "בטי" אמרה  
"למה התיחסת כך אל הקיפוד? עכשו לא ישוב עוד". "לא ישוב!  
אך מה אפשר לעשות?"

"אגיד לך מה עלייך לעשות. עליך ללקט להרים שם למעלה,  
רחוק. בין ההרים עומד ארמן, ובארמן יש שער ועל ידו כלב  
ש תמיד נובח. אל תפחד ממנה. פתחי את השער והיכנס" כך  
אמרה האישה. "כasher תיכנס", תמצאי שם אריה, שילך אחריך  
ויראה כאלו רוצה לבלווע אותך, אך הוא לא עושה שום דבר. אחרי  
כך אמרה "תמצאי נחש, אחד הנחשים הגדולים ומכוערים, ונראה  
שהרואה לבלווע אותך. אל תפחד", המשיכי ללקט. אז תעלי  
במדרגות ותפגשי בחיה רעה, שפותחת את פיה על מנת לבלווע

אחרי כן רצוי הדודים שתכברס את המצעים. זה היה קשה  
bijouter עברו הילדה, כי צריך היה לעשות זאת על יד הנחל. קודם  
הכריחו אותה לכבս בגדים ועכשו מצעים.  
שוב ירד הקיפוד מלמעלה מן ההר ונעצר: "למה את בוכה?" כי  
עכשו הם רוצים שאכבר מצעים. כאשר הייתה לי אמא אף פעם  
לא כיבשתי מצעים, אפילו איני יודעת איך עושים זאת".vr סקרה  
הילדה לקיפוד. "עליך לעשות זאת, כי משלמים לי ורק עלי כל  
העבודה". אמר לה הקיפוד: "לכי, לכי, תשאירי לי את הכביסה,  
אחוושוב מה לעשות. את תשכבי מתחת לעץ הזה" אמר שוב והלך.  
לבי, מי היא הנשמה הטובה הזאת! אלהים, תן לי לראותה"  
אמרה "זאת באמת צריכה להיות נשמה טובה, אך המראה הוא  
כה מכוער, למה? אבא ואיימה היו יפים, אך החיים הזאת כאן  
 ממש..."

הkipod ירד מן ההר ושאל: "מצאת את הכל מוקן?" כן ענתה  
הנערה "אני מודה לך מאוד, אך מדוע המראה שלך כל כך מכוער?  
אני יראה מפניך". רק תגיד לי עד כמה את מחבתת אותי" בקש  
ממנה שוב. בזמן שאמר "תגיד לי כמה את מחבתת אותי" הוא  
דבר בקול נuisים לאוזן. "הו, איזה קול יפה, אך המראה מכוער!" אך  
הוא המשיך: "תגיד לי כמה את מחבתת אותי והתנפח.. והתנפוח  
ונעשה אדר. היא אמרה: "כמה... עד כמה...עד כמה..." ופחדה.  
הוא הלך לו שוב. כל זה באמת קרה.

ויום אחד... הוא עשה את כל העבודות האלה, כולל שיוטר  
עבודה הספיק, יותר העמיסו הינם. אך חשבו: מה הוא סוד הנערה  
הזאת, אולי היא מהתלת בנו. אז נתנו לה לצבע צמר אדום, לטוות  
ולארוג אותן. והיא: "AIR עשו כל זאת, אף פעם לא עשית'  
עובדת זאת. لما אתם נותנים לי עבודה שבচাইים לא עשית?"  
אך הם בשלהם: "עליך לעשות אותה, כי אנחנו משלמים לך".  
מיואשת לגמרי הלכה הנערה למקום ההוא ובכתה. והנה שוב  
ירד הקיפוד ושאל: "מדוע את בוכה?" כי העמיסו עליו לעשות

אותר. את תלci ישר, תלci ישר" כך אמרה האישה "ועל' אל הקומה מעל. תמצאי שם שולחן ערור, שם עומדת אrhoחה מוכנה. השולחן הזה מחייב לך. אך לא תראה עדין את הקיפוד. זהו בитו של הקיפוד, תמצאי אותו באחד החדרים. עליך להסתובב/armon הזה עד שתתמצאי את הקיפוד במצב גרווע, הוא ימות אם לא תלci אליו".

"הו, לב! כל קרבן שעשה, כל דבר שתגיד לי. אך מי את, תגיד לי, את אמא שלי?" לא, אני לא אימא שלך, אך אני מגנה عليك".

از הלכה הנערה אל הארמון ומוצאה את הקיפוד, שמרגע לרגע התנפוח והtnפוח והבטיט בה בעיניהם הלהבות והיא פחדה שוב. אולם אמרה: "קיפודי שלי, לב, כבר אני מחביבת ואוהבת אותך, עד כמה.. עד כמה שהלב...". ולא אמרה עוד דבר. כאשר שמע הקיפוד "עד כמה שהלב.." התפרק ומטכו יצא נסיך גדול.

"סוף-סוף נגמר העונש שלי!" אמר "את הייתה מוגנת על ידי נשמה טוביה, אני מאמין שהייתה זו אמר, שאמרה שעלי להגן עליו. ואילו לא הצלחתи להגן עליו, הייתה מתה". כך אמר הנסיך. "אני לא מת, כי את שחררת אותי, את הקיפוד שאת רואה... אני נסיך, שבמשך שבע שנים היה בעונש. עכשוו מלך, כי האrhoחה מוכנה ואני בן של מלך ועלינו לאכול ביחד".