

# פארארללו

סיציליה

ושניהם נפלו על ברכיהם ובקשו רחמים. המפלץ נשבה ביופיה של המלכה והשאר אותה בחיים אר את הבן דCKER בלבו ואת גופתו קשור לסתום ושחרר אותו בעיר.

אלא שהמפלץ לא ידע שהטסוס אותו בחר הוא סוס-מכשף, אחרת לא היה משחרר אותו בהזדמנויות זו. הטסוס דהר מיד לבית של פיות ודפק בפרסתו בדלת. הפיות פחדו תחיליה לפתוח כי גם עליון איים המפלץ, אך כשראו את הטסוס פתחו ואחת מהן יצאה אליו. "הו, אחותי" קראה "גיאע סוס עם גופתו של נער היפה ביותר שראיתי בחיים".

הפיות הורידו את גופתו של הנער והחליטו להחזיר אותו לחיים ולשמור אצלם כמו אח. וכך שנים רבות המלך הצעיר והפיות חיו כמו אחים. אך כשהנער גדל, כפי שקרה בדרך כלל,

המבוגרת בין הפיות אמרה "אחיותי, עכשו אני רוצה להתחתן איתו ואז הוא יהיה באמת בן משפחה". ואמנם המלך הצעיר התחתן עם הפיה, אהב אותה מאוד והם המשיכו לחיות בבית הפיות. אך הצעיר עדין רצה לראות את העולם הרחב. لكن يوم אחד אמר "אישתי האהובה ואחיותי", אני אעזוב אתך לזמן מה. אבל אחשוב عليك לעיתים קרובות ויגיע זמן שאחזר אליך".

היה היי פעם מלך ומלכה שהיה להם רק בן אחד. המלך אהב מאד את בנו אבל המלכה, שהייתה אישא רעה, שנאה אותו. כאשר הנער היה בן שתים-עשרה המלך נפטר והמלכה נשארה עם הבן השנווא.

העם בחר את הנער כ יורש המלך הצעקן והדבר הכעס את המלכה שלא נחה שהחלטתה להטפטר מהצעיר. אבל המלך הצעיר היה חכם וזהיר. יום אחד הוא החליט לקיים ציד גדול. המלכה רצתה להתלוות לצד והמלך הצעיר סירב. "לא, אמא" אמר "התנאים שם קשים ואת חלה, לא אוכל לחת לצתת לשם". אבל דבר לא עזר והמלכה ה策רפה לכלום.

הם יצאו לצד אבל בסוף היום האם ובנה תעוז בעיר ומצאו את עצם במקום זר. הם ננדדו זמן מה עד שפגשו איש שהציג להם מחסה. "בוואו לביתי" אמר. אלא שהאיש היה מפלץ שאכלبشر בני אדם. רק כשהגיעו למקום הבינו אצל מי הם נמצאים

אולם הקבלות ומשרתים רבים אחרים בכל הארמון. רק עבודה אחת אנו יכולים להציג לך, וזה של רועה אווזים". הציר אמר שהוא מוכן להיות רועה אווזים. מאחר שלאוז קראו פאפרו בארץ זו (סיציליה) הוא קיבל כינוי פאפרארלו. על מנת שלא יכירו שהוא מישהו טוב יותר מאשר נער עני, הוא נהג למרוח את פניו ואת בגדיו בבוץ ונראה כל כך דוחה שמי שرك ראה אותו עבר מיד לצד שני של הדרך.

"לך ותתרחץ, פאפרארלו" אמרה מדי פעם המלכה. הוא ביצע את תפקידו טוב כל כך שהוא התעניינה בו מאוד. אך הוא ענה "הו, לא ארגיש נוח אם אתרחץ, הוד מלכוטך" והמשיך ללבת מלוכך אחריו האווזים.

קרה פעמי שביום אחד כשלו ארבע טחנות שטחנו תבואה לעיר הגדולה, וכל צבאו של המלך נשאר ללא לחם. כשהמלך שמע זאת, קרא לטבח הראשי שלו ואמר לו שעליו לאפות שבעה תנורים של לחם. "אבל הוד מלכוטך, איך אעשה דבר זהה" ענה הטבח "הטחנות רק עכשו התחילה שוב לעבוד ולא קיבל קמח עד הערב". "זו הבעיה שלך" ענה המלך, שהיה עקשן גדול ולא מוכן היה לשמו על תירוץ "אם קיבל לחם מהר בובוקר

הפיות התקייפה וביקשו שיישאר איתן, אבל הוא לא שמע בקולן עד שבסוף אישתו, הגדולה שביניהם, אמרה "לך וחוור אליו בקרוב, אבל קח איתך את התלタル משערותי". הוא קסום והוא יכול לעזור לך בעת הצורך".

הנסיך עלה על סוסו ורכב יומם שלם בלי לעצור אפילו פעם אחת. בערב הוא מצא את עצמו במדבר ולא ראה מסביב לא בית ולא אדם שיכל לסייע לו. "מה עשה עכשו" חשב "אם אלון כאן בשטח פתוח חיות בר יתרפו אוטי". אך אז הוא נזכר בתלタル השער שקיבל מאישתו. הוא הוציאו מכיסו ואמר "אני רוצה שתעמדו כאן טירה עם משרתים וארוחת ערב בשביili, ואורווה ומספרא לסוסי". באותו הרגע עמדה לפניו טירה עם הכל מה שרצה.

ברנד המלך הציר זמן רב עד שהגיע לארץ בה שלט מלך גדול. הציר השאיר את סוסו מחוץ לחומות העיר, לבש בגדים של אדם עני והלך ישר אל הארמון. המלכה ראתה אותו דרך החלון ושלחה משרת לשאול מה רצונו.

"אני זר כאן" אמר הציר "ועני מאד. באתי בבקשה לעבודה כלשהי". "יש לנו הכל שדרוש" אמרה המלכה "עבדים אצלנו שומריו השער, משרתי

"הו, על תקינו רعش זהה" אמר פאפרארללו, והוא נכנס למטבח, הוציא מכויסו את תלתל השער והנה.. שבעה תנורים מלאי לחם טרי המתינו שרק יוציאו מהם את המאפה.

"כל הכבוד פאפרארללו" אמר המלך "זכית בביטחון שלך". ובעצמו חשב "הבחור הזה כנראה מכשף גדול".

כאשר הנסיכה שמעה שעלייה לתחתון עם רועה אוזים המלוכך בכתר מרוחות ונשבעה שלעולם, אבל לעולם לא תחתון עם המזוהם הזה. שום דבר לא עזר לה. נקבע יום חתונה והוחל בהכנות חגיגות גדולות.

פאפרארללו הלך, כמוago, לישון עם האוזים. ואז הנסיכה באה למלך ודרשה שיוציא את רועה האוזים להורג, אך המלך לא רצה לשמע על כך. "לא, לא" אמר "הוא כנראה מכשף גדול. אני חייב קודם לדעת מאין הוא שואב את כוחו. אחר כך נראה."

בינתיים התקרבה מלכמתה לעיר שלהם, ובארמון כלו צחצחו את השရון והשחיזו חרבות. המלך ובניו אמורים היו לצאת בראש החילימ.

פאפרארללו בא למלך ובקש שיירשו גם לו להלחם. המלך הסכים ואמר שהוא יכול לבחור לו

תוכל לקבל את בתاي לאישה. אך אם הלחם לא יהיה מוכן, תשלם בראשך".

פאפרארללו ששמע זאת פנה למלך ואמר "הו מלכותו, אל פחד. אני, רועה אוזים, אפאה את הלחם". "טוב מאד" ענה המלך "אבל זכור כי אם לא תצליח, תוצאה להורג!" עם זאת נתן סימן לשניהם שעליים להסתלק.

הטבח רעד עדין אחרי מפחד אבל הבין שנייצל, אבל פאפרארללו לא דאג כלל וכשהגיע ערבות, נשכב לישון כרגיל.

"פאפרארללו" קראו המשרתים כשראו איך הוא עזב בשקט את הארמון "איןך יוכל ללכת לישון. אתה חייב לאפות מיד!", זכור, המלך אמר שיהרוג אותך אם הלחם לא יהיה מוכן!"

"אבל אני קודם כל מוכחה לישון" ענה פאפרארללו, נשכב במייטתו ונרדם מיד. בעבר שעה באו שוב המשרתים להעיר אותו "אר, תנו לי עוד קצת לישון" ענה ולמרות שהמשרתים חזרו אליו עוד מספר פעמים בלילה, הוא המשיך לישון.

בסוף היום הבוקר ושוב פרצו המשרתים לחדרו בקראה "פאפרארללו! פאפרארללו! המלך מתקרב. קומ מיד. לא אפית לחם ועכשיו תשלם בראשך".

החילים מהקרב מצאו את פאפרארלו משחק בחיל הופרת שלו.

כ共和国 גם בפעם השנייה כשאיב ניסה לתקוף את עיר המלך. האויב היה חזק והחילים אמרו זה לזה "אם הפעם לא יופיע האביר, כולנו נמות". אך כעבור רגע הופיע האביר המופלא ועזר לצבאו של המלך לנצח.

הדבר הראשון שעשה המלך אחרי הניצחון היה לקרוא שוב לאביר ולשאול מה רצונו לקבל כתודה על העזרה. "רק את אוזנו של המלך" אמר האביר. המלך לא יכול היה לסרב ובאי-רצון חתר את אוזנו ונתן לאביר הזר. גם הפעם שם האביר את האוזן תחת מעילו ונעלם.

כשהאויב תקף את צבאו של המלך בפעם השלישייה קרה דבר דומה, אלא שהפעם האביר ביקש את אףו של המלך.

מלך היסס כי קשה היה לו להפריד מאפו, אבל גאוותו לא נתנה לו לסרב. הוא חתר את אףו ומסר לאביר.

בערב אותו היום נכנס רועה האוזים פאפרארלו המלוכלק לאולם בו סעד המלך עם כל האבירים. הוא שם את הזרת, האוזן והאף על השולחן ואמר "אני הוא האביר המופלא שהציגו אותכם שלוש

את הסוס המתאים לו ביותר מאורחות המלכותיות. פאפרארלו בדק את הסוסים אבל במקום לבחור סוס נאה ומהיר בחר דווקא את הסוס הצלע והעלוב ביותר, ורכב עליו בין הרוכבים האחרונים שבשירות המלך. בסוף עצר ואמר "הסוס שלי לא יכול להתקדם יותר. תצטרכו המשיך את המלחמה בלבדי. אני אשאר בעיר ואשחק מלחמה עם חילי עופרת". החילים צחקו ממנה והתקדמו הלאה לקרב.

רק הם נעלמו מעיניו פאפרארלו הוציא את התלטל שלו, וביקש סוס מהיר והאמיץ ביותר וחרב חדה ביותר, ותוך רגע רכב כבר כאביר לשדה הקרב. הקרבות החלו כבר ייד צבאו של המלך הייתה על התחרונה, אבל כשהגיע האביר הזר גורל הקרב השטנה. החרב שלו חדרה דרך שריון האויב החזקם ביותר והאויבים התחלו לנוס בפנוי בבהלה, כי חשבו שהוא רק הראשון ושמאחוריו גדור שלם של דומים לו.

כשהקרב נגמר המלך קרא לאביר הזר ושאל מה רצונו לקבל תמורה העזרה. "רק את הזרת שלך, הוד מלכותו" ענה פאפרארלו. המלך חתר את הזרת מידו ונתן לו אותה והאביר המנצה שם אותה תחת מעילו ורכב ממש מיד. כשחזרו

פעמים ואני בן של מלך ולא סתם רועה אווזים, כי  
שחושבתם." הוא הילך משם, התרחץ היטב, לבש  
בגדים מפוארים וחזר לאולם, כשהוא נראה כל כך  
נאה שהנסיכה הגאה התאהבה בו במקום.

אבל פאפרארלו לא שם עלייה לב בכלל. הוא אמר  
למלך "יפה שהצעת לי את בתך לאישה, ואני  
מודה לך על כך. אבל לי יש אישה בבית ואוותה אני  
אהוב יותר מכל אחרת. אבל לפרידה אשאיר לך  
את האף, האוזן והזרת וهم יחזרו ללא פגע  
למקוםם על גופך".

הוא נפרד מכולם וחזר לביתו ולאישתו אהובה,  
איתה חי עד סוף ימי.