

## הקוֹף והמדוזה

הוא כבד של קוֹף.  
כידוע לכם, קוֹפים לא חיים מתחת לפני הים,  
ולכן החכמים ביותר מכל העם תת-ימי  
התאספו במוועצה כדי לטוס עזה איך להשיג  
כבד של קוֹף.

בסוף הוחלט להטיל את התפקיד על צב  
שידוע היה בתבונתו. נאמר לו לצאת לחוף,  
לנסות למצוא קוֹף ולהביאו למלכת הים.  
למוועצת החכמים היה קל להטיל על הצבא את  
המשימה, אך לצב לא היה קל למלא אותה.

בכל זאת הוא שחה לאחור החוף שעליו צמחו  
עצים גבוהים, כי היה זקן וחכם ובעל נסיען רב  
וחשב שם בוודאי יוכל למצוא קוֹפים. אחרי  
שהייתה קצרה על החוף ראה קוֹפים אחדים,  
צפה בהם, ותכנן איך להשיג אחד. אלא  
שהאריח שחייה ארוכה היה עייף מאוד ונרדם,  
למרות כל מאמציו לשאר ער.

הקוֹפים, שהביטו עליו מצמרות העצים, באו  
לראות מקרוב יותר את היוצר המוזר, כי  
מעולם לא ראו צב. בסוף קוֹף צער אחד,  
חצוף יותר מאחרים, התכוופף והתחליל לטלט

ילדים, הרואים יצורי ים שונים שנזרקים  
לעתים על חוף הים, משתומים ודאי למה  
למדוזות אין קשושים או שרiron, כפי רואים  
אותם על יצורי ים אחרים.

ובכן, לא תמיד היה כך. בזמנים בהם למדוזה  
היה שרiron צדף יפה והוא איבדה אותו רק  
באשמהה, כפי שניתנו לשמע בספר הבא.

שמעתם ודאי על אותהימה. זו הייתה מלכת  
הים חשובה ביותר. אך יומם אחד היא חלה  
מאוד. מיד נשלחו שליחים כדי להזעיק את  
הרופאים הטובים ביותר ממלכה תת-ימית,  
אך כל אלה לא עזרו ומצבה של המלכה  
נעשה גרווע מיום ליום. כבר התחילה לאבד כל  
תקווה להבראה, אך יומם אחד הגיע רופא  
חכם יותר מכל האחרים וזה קבע כי הדבר  
היחידי שיכל להציל את המלכה ממחלה

באחד הרגעים אלה עברה על ידו מדוזה, שבזמןיהם אלה הייתה עטופה בצדף חזק. כשראתה את הקוף המסתתר תחת סלע, כשעינו עצומות וראשו מורד מצער, היא ריחמה עליו, עצרה ואמרה "הו, בחור מסכן, לא פלא שהנך בוכה. בעוד ימים אחדים יהרגו אותך ויאכלו את המלכה בכבד שלך".

הkop נבהל מאד ושאל את המדוזה במא פשע כדי שידונו אותו למוות. "לא פשעת" ענהה המדוזה "אר הכבד שלך הוא הדבר היחיד שיכל לרפא את המלכה, ואיר ניתן להציג אותו בלי להרוג אותך? מוטב שתשלים עם גורלך, כי למורות שאני מרחמת עליך, אני רואה כל דרך בה תוכל להציל את עצמך". עם זאת היא המשיכה בדרךה והשaira את הקוף מפוחד ומבועת.

תחילה הרגיש הקוף הצער כאלו כבר הוציאו את הכבד מגופו, אך מיד התחליל לחשוב איך להציל את עצמו. בסוף תכנן ועלול שאולי יוכל לעזרה לו. ימים אחדים הוא העמיד פנים שהוא שמח וטוב לו כמו קודם, אך תמיד

את שרינו של הצב. הוא עשה זאת בזיהירות ובעדינות ארכnbsp; הצב בכל זאת התעורר, תפס את ידו בפיו והחזקק חזק, למורות שהkop עשה מאמצים להשתחרר. יתר הקופים, שנבהלו מאד, ברחו והשאירו את חברם לגורלו.

הצב אמר אז לקוף "אם תהיה נבון ותעשה מה שאגיד לך, לא אפגע בך. עליה על גבי ובוא איתי". לקוף לא הייתה ברירה כי הצב החזיק אותו עדין חזק, ולכן עשה כפי שנאמר לו. הצב, שמח על השלל שלו ונכנס מהר למים. הוא שחה יותר מהר מאשר עשה זאת אי-פעם ותוך זמן קצר הגיע לארכמן המלכותי. כל הנוכחים השמיעו קריאות שמחה ואחדים רצוי מהר למלכה וסיפרו כי הקוף הגיע ושבקרוב היא תוכל להבריא. השמחה לבואו של הקוף הייתה כה גדולה וכולם השתדרו שירגישי בנווח, עד שהוא שכח מכל פחדיו. בכל זאת מדי פעם התגעה הביתה ואיזי נהג להסתתר בפינה חשוכה עד שהגעוגעים עברו.

סיפר מיד ל קופים אחרים מה קרה לו. בזעקה קרב התנפלו כל הקופים על הצבא, הפכו אותו על גבו, הורידו את שרינו וגירשו אותו אל תור המים, באמורם שיש לו מזל גדול שהוא יוצא משם חי.

חלש ועייף חזר הצבא לארכון המלכה, כי המים קיררו את בגפו הערום. בסוף הוא הופיע לפני יועצי המלכה וסיפר להם מה קרה ואיר הקוף הצליח לבrhoות ממנה. בכלל זאת המלכה סלחה לו והאשמה נפלה על המדוזה, שגילה הקוף את גורלו. היא הייתה צריכה למסור את שרינו לצבא ומazel היא שוחרה בים ללא כל שרין.

כשהמש המשתרה אחרי עננים וגוף שוטף ירד על פני הים, הוא בכח וילם מהבוקר ועד הערב.

הצבא, שאמור היה לשמר עליו, שמע זאת ובא לשאול מה קורה לו. אז סיפר לו הקוף שלפני שעזב את ביתו תלה את הכבד שלו על שיחים לייבוש. ובגשמיים כאלה הכבד שלא יركב ולא יהיה ראוי לשימוש. עם זאת המשיך לבכות וליל ועשה רעש כזה שלב האבן היה נמס. שום דבר לא היה מנחם אותו. הוא חייב לחזור הביתה ולקחת את הכבד ממשם, אמר. יועצי המלכה לא היו בין חכמים ביותר וهم החליטו שהצבא צריך ללוות את הקוף חזרה לביתו ולאפשר לו לקחת את הכבד מהשייחים. הם אמרו לצב לא לעזוב אותו מעניינו אף לרגע. הקוף ידע זאת אך האמין שיוכל להטעות את הצבא בצורה כלשהי. הוא עלה על גבו של הצבא וטור זמן קצר הם הגיעו לחורשה שבה הוא נתפס. כשהקוף ראה את בני המשפחתו בין ענפי העצים קפץ על ענף העץ מגבו של הצבא והצליח להתחמק מפיו. הוא