

## ג'ק העצלן

פלורה אניה סטיל (1847 - 1929)

אנגליה

היה פעם נער בשם ג'ק, שחי עם אמו בכפר קטן. הם היו עניים מאוד והאישה הרוויחה למחיה על ידי טוויה, אך הנער היה עצלן גדול ולא עשה כלום אלא שכב בשמש בימי קיץ ועל יד התנור בחורף. לכן קראו לו ג'ק העצלן. אמא שלו לא יכלה להניע אותו לעשות דבר מה מועיל ויום אחד אמרה לו שאם לא יתחיל לעבוד ולהרוויח היא תגרש אותו מהבית. בלית ברירה יצא ג'ק ומצא עבודה אצל איכר שכן. הוא קיבל מטבע אחת עבור העבודה ומאחר שלא היה רגיל לכסף עד עכשיו, החזיק אותה ביד, ובדרך הביתה איבד אותה כשעבר מעל נחל קטן. "ילד טיפש" נזפה בו אמא "היית צריך לשים אותה בכיס."

"אעשה כך בפעם הבאה" ענה ג'ק למחרת יצא ג'ק לעבוד אצל רועה כבשים ותמורת העבודה קיבל קנקן חלב. הוא לקח אותו ושם בכיס גדול של מעילו והחלב נשפך עוד לפני שהוא הגיע הביתה. "מה אעשה איתך" אמרה אמא "הייתה צריך לשאת אותו על הראש." "אעשה כך בפעם הבאה" ענה ג'ק. למחרת יצא ג'ק לעבודה אצל איכר שתמורת יום העבודה נתן לו גוש גבינה. ג'ק לקח את הגבינה ושם על הראש. כמובן שעד שהגיע הביתה הגבינה לא הייתה ראויה לאכילה. בחלקה נפלה ובחלקה התערבבה בשערותיו. "טיפש שכמותך" צעקה אמא "למה לא החזקת אותה בידיך?" "אעשה כך בפעם הבאה" ענה ג'ק. למחרת שוב יצא ג'ק העצלן לעבודה, הפעם אצל אופה שלא נתן לו שום דבר לאכילה אלא חתול שחור גדול. ג'ק החזיק אותו בזהירות בידיו אך החתול התחיל לשרוט אותו וג'ק נאלץ לשחרר אותו.

שהיא לא תדבר לעולם אלא אם מישהו יצחיק אותה ממש. לכן אבא הכריז שכל אדם שיצליח להצחיק את בתו יוכל להתחתן איתה. קרה שהבחורה ישבה בחלון בדיוק כשג'ק עבר ליד הבית. החמור המסכן שעל כתפיו נפנף ברגליו וגעה בקול רם. המראה היה כל כך מצחיק שהבחורה פרצה בצחוק גדול ומיד כוח הדיבור וגם השמיעה חזרו אליה. אבא שלה היה מאושר ומילא את הבטחתו. וכך ג'ק נעשה לאיש עשיר וחי עם אישתו ואמו בבית גדול ובנוחיות רבה.

"בחור טיפש" אמרה אמא "היית צריך לקשור לו חוט ולמשוך אותו אחריך."  
"אעשה כך בפעם הבאה" ענה ג'ק.  
בא יום חדש וג'ק מצא עבודה אצל קצב שתמורת עבודתו נתן לו חתך בשר שמן ויפה. ג'ק לקח אותו, קשר בחבל ומשך אחריו כל הדרך הביתה. מובן שעד שהגיע הביתה הבשר לא היה ראוי לאכילה כלל. הפעם אמו איבדה את סבלנותה; למחרת הייתה שבת והם אכלו רק כרוב לארוחה. "חסר שכל שכמותך" אמרה אמא "הייתה צריך לשאת את הבשר על הכתף."  
"אעשה כך בפעם הבאה" ענה ג'ק.  
ובכן, אחרי שבת יצא ג'ק והפעם מצא עבודה אצל רועה עדרים. עבור עבודתו קיבל חמור, חי וגדול. אמנם ג'ק היה בחור חזק, אבל רק בקושי הצליח לעלות את החמור על כתפיו והתחיל ללכת איתו לאט, לאט הביתה. בדרך עבר ג'ק ליד ביתו של אדם עשיר מאוד שהייתה לו רק בת אחת, יפה ביותר אבל חרשת ואילמת. הרופאים אמרו לאבא שלה