

הנערה עם ברדס העז יפן

בכפר קטן בארץ יפן, לפני שנים רבות, חי איש עם אישתו. זמן רב הם היו טוב והרוויחויפה מעבודתם, אך באו זמנים קשים ולא נשאר להם רכוש כלשהו. הייתה להם בת אחת, יפה כמו אור הבוקר. השכנים היו נחמדים מאוד ומוכנים לעזרה לזוג, אך אלה חשבו, שמאחר שהכל השתנה בחייהם הם יחפשו מזל במקום אחר.

וכך יום אחד הם יצאו מהכפר יחד עם בתם. במקום החדש האם והבת דאגו יפה לבית ולגינה אף הבעל ישב ללא ניע במשך שעות ורק חשב על הגורל המר שלהם ועל החיים טובים שהיו להם בעבר. מיום ליום הוא נעשה אומלל יותר ובסוף נשכב למיטה ולא קם יותר. האם והבת בככו מרות אחורי מותנו והתאבלו במשך חודשים. אף יום אחד האם הביטה על ביתה והרגישה שזו נעשתה עוד יותר יפה

מאשר קודם. בדרך כלל היא הייתה שמחה לראות את זאת, אך עכשו, כשהן היו רק שתים לבدن בעולם, פחדה שדבר מה רע עלול לקרות לבתיה.

כמו אמא טוביה היה ניסתה ללמד את בתה את אורחות החיים והעסקה אותה כל הזמן כדי שלא ישאר לה זמן לחשוב על עצמה. הبت הייתה נערה טובה והקשייה היטיב לאמה וכן עברו שנים אחדות.

אך يوم אחד האם חלה. תחילת לא שמה לב שכירוב תישאר לבדה לגמרי בעולם ואיש לא יוכל לדאוג לה. ולאחר שלושים ימות היה קשה יותר לחיות בשלום מאשר לאחרות, היא ביקשה ממנה לשים על ראשה ברדס עץ, שתמצא בחדר הסמור, ושיכסה כמעט את כל פניה. הبت עשתה כך וכך יופייה היה מוסתר תחת ברדס עץ שכיסה את שערותיה היפות ואת חלק מפניה, כך שיכלה לעבור בהמון בעלי

לחיות והסתפקה בכר. יום אחד בעל החוויה עבר ליד השדה בו היא עבדה ועוצר כדי להתבונן בעבודתה. אחרי כמה דקות דיבר אליה, התענין במצבה ובסוף הביא אותה לבתו, כדי שתטפל באישתו החולה. הנערה חשבה שעכשו נגמרו הצרות שלה, אך לא ידעה שהגrouch ביותר עדין מצפה לה.

זמן לא רב אחרי שהצ'יימה התחללה לטפל באישה החולה הבן הבכור של המשפחה, חזר הביתה מלימודיו בעיר קיוטו. כבר נמאס לו מהעיר והנאות שלה ושמח להיות עכשו בסביבה יロקה, בין העצי אפרסק הפורחים ופרחי השdots.

בוקר אחד, בזמן טיולו, ראה את הב�ורה עם ברדס עז על ראשה ומיד הלך לאמו ושאל מי היא, מאין באהה ומדוע היא מכסה את פניה בדבר המוזר זהה.

האם הסבירה לו שזו גחמה שלה ועדין איש לא הצליח לשכנע אותה להוריד את הדבר. הבן צחק, אך את מחשבותיו שמר לעצמו.

שמיishaו יבית עליה פעמים. האם ראתה שבתה מילאה את בקשתה, נשכבה רגועה ומתה.

הבת בכתה ימים רבים, אך בסוף הבינה שעכשו איש כבר לא יdag לה והוא חייבת לחפש לה עבודה. היא לא מצאה כלום בסביבה הקרובה ולכן ארזה את חפציה בחבילה והלכה, עד שהגיעה לבתו של אדם בעל שטחים נרחבים בסביבה. שם היא עבדה קשה מבוקר עד ערב. כל לילה כנסנה כבבמה מיטה הייתה שקטה כי לא שכחה את מה שהבטיחה לאמה, ובכל מזג האויר, בקורס ובחום חבשה את ברדס העז על ראשה, עד שהאנשים נתנו לה כינוי הצ'יימה.

למרות כל זה שמעות על יופיה התפשטו בסביבה ותמיד היו אנשים צעירים שניסו להtagניב ולהוריד לה את הברדס מהראש. אך היא לא הסכימה לכך וגירשה אותם מפניה וכאשר ניסו לדבר אליה לא ענתה להם והמשיכה בעבודתה. למרות ששכרה היה נמור וגם המזון לא היה בשפע, היא יכלה

מאושר ורק צחק מדבריהם.

כשהכל היה מוכן לטקס והכלה הולבשה בבדים היפים ביותר שניתן היה למצוא ביפן, נערות רצו לסדר את שערותיה ולשם כך היו צריכות להוריד את ברדס העץ שלה. אך הברדס לא ירד מראשה, וכמה שלא משכו, הנערה המסכינה רק בכetta מכאב.

החתן שמע זאת, בא, הרגיע אותה ו אמר שיתחנן אליה גם כשהיו חובשת ברדס. התחללו החגיגות. הזוג הצעיר ישב ביחד והביאו להם כוס יין, ממנו היו צריכים לשtotot. וכשהם הוריקו את הכוס קרה דבר מופלא. הברדס התפרק בראש חזק ונפל על הארץ בחתיכות קטנות. כאשר כלם הביטו עליהם ראו את הרצפה מכוסה באבני חן יקרות.

אר כלם היו עוד יותר מופתעים מיפויה של הכלה, שהיא רב יותר מכל מה שראו עד כה. הלילה עבר בשירה וריקודים והזוג הצעיר עבר לבitem החדש, שם חי עד מותם. ילדים רבים נולדו להם, ואלה היו מפורטים בכל ארץ יפן בטוב-לבם וביפויים.

יום חמ אחד, בדרכו הביתה, הוא הזדמן ליד נחל קטן ושם ראה את הב�ורה, קורעת ברר ליד המים ושותפת את פניה. הברדס היה מונח בצד הצעיר, שהתרשם מאד מיפויה של הצעירה, החליט להינשא לה.

כשסיפר זאת למשפחתו, אלא התחילו לספר לו כל מיני סיפורים זוועה עליה, אך הוא ידע שזה רק דברי סרק. "אני חייב לעמוד על שלי" חשב "וهم יותר בסוף".

לצעירה הייתה זאת הזרמנות נהדרת ואיש לא יוכל היה לחשב שהיא תסרב, ובכל זאת קר היה. זה לא נכן ליצור בעיות וריב בבית, חשבה, ולמרות זמן רב בכetta בסתר, לא שינתה את החלטתה.

אר יום אחד הופיעה בחלומה אמא שלה ואמרה לה להתחנן עם הצעיר. لكن, כאשר הוא שאל אותה שוב, והוא עשה זאת כמעט כל יום, הסכימה להפטעתו ושמחה הרבה.

ההורמים ראו שאין להם ברירה והתחילו בהכנות לחתונה. מובן שהשכנים לעגו לברדס העץ, אך החתן לא שם לב עליהם. הוא היה