

מלך הלא-מרוצה



ג'וני גראול

"אני מצווה عليיכם להמציא לי משהו חדש!" אמר להם "ואם לא תוכלו לחשב על משהו חדש אגרש אתכם מהמלכה."

החכמים הגדולים ידעו שהמלך יעשה בדיקות כדי שאמր אם לא יציתו לפוקודת
שלו, והיו מטופסלים מאד. מיד אחרי

שיצאו מחדרו של המלך הם נענו בראשיהם וצחצחו את משקפייהם. הם ניסו וניסו כמה ש רק יכולו לחשב על משהו חדש במשרך כל הבוקר כי ידעו שהמלך יקרא להם בקרוב.

"אולי נמצא מאכל חדש" אמר אחד.
"זה לא יועיל" אמר אחר "כי המלך אוכל כל כר הרבה שכבר ניסה כל מאכל. אני בטוח שלא יסתפק במאכל כלשהו."
"כן, זה נכון" אמר חכם גדול אחר "זה לא יכול להיות מאכל! אולי אלה יהיו בגדיים?"



היה פעם מלך שמעולם לא היה מרוצה ממשום דבר.

הוא היה בבדיקה כמו ילדים וילדים מסויימים.

היה לו כל דבר שבulous והוא כל הזמן הטריד את אנשי חצרו שיחשבו על דבר מה חדש שיוכל להשיג או לעשות.

מרוב הרכוש והעיסוקים לא יכול היה לחשב על שום דבר יותר ובסוף קרא לחדרו את החכמים הגדולים שלו.

את הממלכה על בטוח! הרי לא נמצא שם דבר חדש!"

וכך החכמים הגדולים חזרו לבתיהם והתחילה לארוז. בדיק כשהאחד מהם קשר את החבילה האחורה אישתו חזרה מביקור אצל שכנה.

"מה אתה עושה, תאדיוס?" שאלה.

"כל החכמים הגדולים נאלצים לעזוב את הממלכה כי איןנו יכולים להמציא דבר חדש למלך."

כשאשת החכם הגדול שמעה זאת פרצה בצחוק גדול. "מכל האנשים הטיפשים שבמלך, אתם, החכמים הגדולים, הטיפשים ביותר!" קראה.

ואותו הדבר אמרו גם נשיכל יתר החכמים הגדולים כשחזרו מביקור שכנות וראו את בעלייהם מוכנים לעזוב את הארץ. אך אחת מהנשים אמרה לבעה "אולי תגידו למלך שירשה כי הנשים של

"הוא, לא!" קראו האחרים "יש לו יותר בגדים מאשר יכול לבוש גם אם במשך שנים יחליף אותם ללא הפסקה. זה חייב להיות שהוא שונה שונה".

"אילו רק הבין כמה קשה לחשב על דבר חדש בשביlico, לא היה שואל אותנו."

התמרמר חכם גדול אחר.

"זאת הבעיה" אמר עוד חכם גדול אחד המלך לא חשב שקיים עוד מישהו בעולם שיש לו רגשות. אילו רק שם את עצמו במקומו של מישהו אחר, היה מבין מיד כמה שטוב לו."

"הייתי רוצה שהוא יהיה חכם גדול שלושה או ארבע ימים, ושיהיה לו מלך מזופת כזה שיוצאה עליו להמציא כל הזמן דבר חדש".

"אכן, אנחנו לא מתקדמים כלל" קרא אחד החכמים הגדולים "モוטב שנחזור לבתינו ונתחיל לארוז את החפצים שלנו, כי נעזוב

החכמים הגדולים תבואנה במקומכם לחודש או חודשיים. זה יהיה משה חדש".

"זה לא יצליח" ענה החכם הגדל "כי נשות של החכמים הגדולים הן מעולם לא חכמות ותבלבלנה את הכל. אבל אני מוכן להתייעץ עם החכמים הגדולים האחרים". והוא רץ ופגש את יתר החכמים הגדולים בדיקון כשהתכוונו לעזוב וסיפר להם את הצעתה של אישתו.

"אולי זה יצליח!" אמר אחד "לפחות ננסה זאת לזמן מה, ואם לא יצליח, נוכל להאשים את נשותנו".

לכן הם חזרו לבתיהם, פירקו את חבילותיהם והלכו למלך עם הרעיון החדש.

"שלחו מיד את נשותיכם!" קראה המלך. וכאשר הנשים באו קימט את מצחו וקרא "עכשו אתן צרכות לחשוב מהר על



"יהה זה משהו שעוד מעולם לא עשייתי?"
שאל המלך שהתחל כבר להטעין.

"כן מלכנו, זה יהיה משהו חדש לגמר!"
“אז אני מבטיח!” אמר המלך כשהוא שם את ידו על הלב ולפni כל הציבור נשבע לעשות את הכל מה שנשות החכמים הגדולים תגדנה לו.

"אזי" אמרה אחות הנשים "עליך ללבוש בגדים של מנקה ארובות וללבת לחפש עבודה!"

הדבר לא מצא במינוחן חן בעיני המלך, אבל מאחר שלא יכול היה לסרב לק'ים את הבטחתו לבש בגדי מנקה ארובות ויצא לדרך. בבית הראשון נתנו לו עבודה ומיד היה מכוסה בפיח מהרגל ועד הראש. ולאחר שהיא שמן מאד הוא נתקע בתוך הארובה ונשאר שם לפחות שעתיים.

הוא הרים רעש כזה שבעל הבית עלה על הגג וספר עליו מלמעלה דלי מים. זה גרם

משהו חדש, כי אחרת אכנים אותו לכלא."

"הו מלכנו, יש לנו דברים רבים להציע לך לעשות" אמרה זו שבראש נשות החכמים הגדולים "אבל אתה חייב לתת לנו את הבטחתך המלכותית כי תעשה הכל שנגיד!"



קצת אוכל.

"אתן לך משהו לאכול אם תחתוב ל' ערמת עצים" אמר חוטב העצים. המלך היה כל כך רעב שהתחיל מיד לחתוב. הוא עד כה לא החזיק אף פעם גראן ביד והזרועות כאבו לו מאוד כאשר חזר לביתו של חוטב העצים.

זה שם קערה על השולחן ומילא אותה בדיסיה גסה ולידה שם חתיכת לחם שחור.

"אין לך איזה סטייק טוב או ברוז צלי?" שאל המלך כשהוא דוחה את הקערה והלחם "את זה לא אוכל לאכול!" חוטב העצים קרא לאישתו "בואי, ראי את היצור שמעקם את אפו על מנת אוכל טוב. אפשר לחשב שהוא נסיך ולא מנקה ארובות, ועוד עצמן גדול."

אישתו של חוטב העצים, הייתה אישה גדולה, תפסה את המלך באוזנו ולמרות הצרחות שלו הוצאה אותו מהבית.

מלך לצעוק עוד יותר ואז בעל הבית לקח חבל חזק ובעזרת השכנים הוציא את המלך מהארובה.



"מיד אלך לארמון ואצווה לתלות את כל נשות החכמים הגדולים" קרא המלך. אבל האנשים שהתאספו סביב מנקה הארבות השמן תפסו מקלות וגירשו אותה מהעיר. וכש עבר בשער השומר נתן לו עוד דקירה בחניתת שלו.

מלך התחיל לנדוד עד שהגיע לבית של חוטב עצים. הוא היה רעב מאד ובקש

אכרייח אונטן לעבוד קשה כמו שאני עבדתי
בשלושים הימים בהם נדדי".
"אבל אחיכי הייך" קראה המלכה "הרי
אתה נראת עכשי נחדר. רחית ואתה
בריא וחזק יותר ומאי-פעם!"



"זה נכון" הודה המלך המסקן "עובדת
באמת חיזקה את ידי ואת רגלי", אבל
אכלתי רק ללחם שחור ודיניסות מגעילות.
"הו, אחיכי" אמרה המלכה "אם האוכל הגס
והעובדת הקשה באמת גרמו לך להרגיסש

וכשהיה כבר בחוץ נתנה לו עוד בעיטה
טובה בישבן, קר שהוא עף כמו חץ
מקשת.

המלך ברוח ממש מהר ולא עצר עד
שהגיע לעיר שנייה. שם קיבל עבודה ועבד
קשה מאד. וכשגמר את עבודתו לא קיבל
אלא אוכל גס ביותר, כי זה היה מה
שאכלו האנשים העניים שבעיר.
יום אחרי יום נדד המלך מעיר לעיר, עבד
קשה ואכל אוכל צנוע עד שאחרי חודש
בא לעיר בו חי אחותו ובולה. הם היו
מלך והמלכה של האזור.

לקח למלך מאמץ רב לשכנע אותם שהוא
באמת האח שלהם וכשהצליח בסוף הם
שאלו מה ברצו לעשות עכשי.

"אם אחזיר לך את המלכות במלכתך" אמר
"ازרוק לכלא את כל הנשים הטיפשות
של החכמים הגדולים הטיפשיים, ושם הם
תאוכלנה רק דיסעה גסה וללחם שחור. ועוד

הנשים של החכמים הגדולים הן עדין בארמון והן שמחוקקות חוקים. כי המלך מבלה את מרבית זמנו בעבודה מועילה כלשהי, ומוצא שזה נעים יותר מאשר לשכב ולרטון ולהיות לא-מרוצה.

ומاز המלך הלא-מרוצה אינו לא-מרוצה יותר. הנתינים שקדם פחדו ממנו ושנאו אותו, אהבם אותו עכשו וקוראים לא "מלךנו הטוב.



טוב יותר וחזק יותר, הרי זו הוכחה שהחיית עד כה בעצלות ובמורחות יתר על המידה, ועכשו עברת בדיק מה שנחוץ היה כדי שתרגיש טוב יותר."

"אני חושש שכך הדבר!" אמר המלך שהtabiyish להודות בשגיאותיו "אולי באמת אני צריך להכיר טובה לנשים הטיפשות של החכמים הגדולים האלה. עזרו לי לחזור לממלכתי ואני מבטיח שלא אעניש איש על ההטענות שעברתי!"

אחוטו המלכה עזרה לו לחזור, והנתינים בארצו שמחו לראות שהוא נראה טוב יותר ומתנהג יפה יותר מאשר קודם. וכשנודע לו שנשים של החכמים הגדולים ניהלו את הממלכה בזמן העדרו, הוא ידע שעליו לכבד את כולם אם ברצונו להישאר מלך.