

כינור בעל ראש סוס

mongolian



כפי שכולו יודעים, הפחד בלילה נעשה כפול. אולי لكن אמרים האנשים שצלילי הכנור בעל ראש סוס מפחיד כל היצורים הרעים, ויתכן מאוד שזאתאמת. אולי لكن כינור בעל ראש סוס מוחזק בבית במקום קבוע.

ואכן, הסמל של כל האנשים שחיים בಗארים (אהלי הנוודים המונגוליים) – המונגולים, הוא כינור בעל ראש סוס.

ערב אחד צלילי כינור בעל ראש סוס נשמע בגאר. חמש אצבעות קטנות קפצו וגלגו את המיתרים ומהם זרמה נגינה עטיקה, נהדרת, של כינור יקר אשר דורות נגנו בו.

הנגינה שרה כמו בורטו הزادב וגוו הצבי, והדדה כמו פרסות סוסים הדוחרים בטียงה,

וכמו קריאות של אנשים אמיצים.
הנגינה זו הייתה העידוד היחיד של אם ובנה המפחדים בלילה חשוך.

האם דיברה אל בנה במילים של אבות קדומים, אולי הורישה אותם לבנה.
"איפלו מרחקים גדולים הם לא רחוקים לרחוב טוב, וסיכונים לא יתקיפו את כינור הסוס שמנגן נגינה יפה".

"אזי מתאים עד שאוכל לעשות ניגון שמביא חיים" אמר הבן, והמשיך לנגן.
אר למרות שהנגינה הייתה מטופחת, היא אכן לא חיה ממש. ובכל זאת הרוחות הרעות התרחקו והrhoחות המגינות על אם ובנה התקרבו מעט.

הם, מסכנים, לא הרגישו שטפלצת ענק,
יאסוגצ'ין, בעלת תשעה ראשים, ירדה על הגאר שלהם כמו ענן סערה ענק.

כי אם יש מי שצלילי הכנור מפחדים, יש כאלה שהם מושכים אותם קרוב יותר. וכך הייתה יאסוגצ'ין.

כאשר היא סובבה בלילה דרך האויר החשוך,

על כדור הארץ או על כוכב לכת אחר. אחרי רגע נפתחה דלת נחשת ומישהו או משהו נכנס. זה היה יצור מפחיד, עם תשעה ראשיים ותשעה זנבות, ארבעה ראשיים של צבאים, חמישה של חיות פרא, מהם שניים של זאב ואיל, אחרים שלא יכול היה להזהות. ראשיו הצבאים רעמו וראשי החיות האחרות נהמו וזעקו. הילד ניסה לסתום את אוזניו בידים אך זה לא עזר. כאשר כבר לא ידע מה לעשות, התחיל שוב לנגן בכינורו והרעד פחת.

"هم רוצים נגינה עדינה של הכינור" חשב הילד.

תשעה הראשים נדו עם המנגינה כמו ענפי עץ. כשהוא פסק לנגן הם התחלו שוב לרעוש. אך כשההתחל לנגן שוב, קולם נעשה שקט ועדיין.

לאט, לאט התעיפו אצבעותיו של הילד והנגינה נעשתה חלשה. הוא הרイ ניגן יומם. אמנם מלח מוסף טעם, אך לא ניתן לאכול אותו לבדו.vr גם כינור שיוביל לנגן

צלילים של מנגינה מוזרה הגיעו לאוזניה. היא הרימה את תשעה הראשה והקשיבה בכל הכוונים, ואז מיהרה אל הגאר שמןנו יצאו הצלילים.

היא הביטה דרך החור דמי הגלגל שבראש הגאר וראתה יلد קטן המחזיק בכל נגינה בעל ראש סוע. הנגינה של הילד גרמה לו לשקוט והיא בקושי הרגישה את השחר המתקרב.

תשעה הראשים זמזמו ותשעה הזנבות שלה התנוועו מעל הראש. אך פתאום טרפים כמו ציפורני נמר חדרו תחת רשת האוהל ותפסו את הילד המנגן, לפניו שהספיק להוציאו הגה. אחרי נישא מעלה ומטה בעולם חשוך, כמו בחלום, הילד מצא את עצמו, עם הכינור ביד, בתוך מערה יroke, זוהרתו כמו שביל החלב. הוא הביט סביב ודמה שהוא נמצא במקום מכובד, כי יכול היה לראות תשעה דברים הנוצצים כמו אבני חן. בכל הננדדים דרך ההרים היפים של מולדתו, עוד לא ראה דברים דומים. הוא לא ידע להגיד האם הוא

אצבעותיו על מיתרי הכנור. אך מראה אמו אושש אותו ונתן לו תקווה חדשה. היא רכבה עכשו על סוס כחול עם רעמה מתגלגת וחיפשה את בנה.

azi הילד התחיל לנגן כמו צעדי סוס, תחילת איטיים, אחר קר דזהרים, וסוס חום הופיע לפניו, מנפנף בזנב עבה. הוא קפץ על הסוס זהה והתחל לדהור, אך יאסゴץ'ן רדפה אחריו ותפסה אותם במעבר ההרים. מיד בלעה את הסוס והחזירה את הילד למערטה. יאסゴץ'ן עסה עכשו באמת, ועה עתה עד שהשמיים הכהולים נשברו ונפלו לים חסר תחתית.

יאסゴץ'ן הייתה אמנם נקבה, ובכל זאת לא יכולה להבין את סבלם של ילד ואמו. אך הצעקות שלה נבלמו שוב על ידי צלייל הכנור. הילד לא יכול היה לעשות יותר. הוא היה לכוד. ובכל זאת צלייל כינור בעל ראש סוס תמיד מרגיעים את הלב ומרחיקים מחשבות קשות. אולי יאסゴץ'ן הייתה פראית כל כך כי לא היה לה ילד משלו.

מנגינהיפה אינו יכול לנגן כל הזמן. הוא לא ידע האם לבכות או איך לנוהג מול יאסゴץ'ן הסוערת. תשעה הראשים רבים בינם. אלה של הצבאים ריחמו עליו, אלה של חיות פרא נהמו ואיימו.

הילד חשב רק איך לברוח מהמקום הזה כשהוא עוד חי וכשכנורו עדין שלם. אך מה יכול היה לעשות – הוא לא ידע כלל איפה הוא נמצא.

אך פתאום ראה בדמיונו את אמו. היא רכבה על גמל בין יער של עשב גבוה וחיפה נואשת את בנה. והוא התחל לנגן מנגינה כמו שאגות גמל וגמל נהדר, אדום, בעל שערות קטיפה על צווארו ודבשות גדולות הופיע מטור נגינת הכנור.

הילד מהר תפס את הגמל והכריח אותו לכרכע ברך, כדי שיוכל לתפס עליו. אך יאסゴץ'ן קפיצה מיד ובלעה את הגמל בבת אחת. מה ניתן היה לעשות עם יצור הפראי זה שקולו מפוצץ סלעים? ושוב מצא את עצמו הילד באותו המקום, עם

הילד נזכר באהבותה הרוכה של אמו והתחילה
שוב לנגן בכינור. ופתאום הופיע אחד,
יאסוגצ'ין קטן לgemäßיו ויפה ביותר. **כשייאסוגצ'ין**
ראתה את הנולד דמעות עמדו בעיניה. היא
שמעולם לא היו לה תחומות רכוות לייצור חי
כלשהו.

וכשהיא החזיקה את הנולד הקטן רוב ראשי
הפכו לאלה של צבאים ורק מעתים נשארו של
חיות פרא.

ואז, לקרأت ערב, **יאסוגצ'ין** נפנפה בתשעה
贊^贊וניותה, חטפה את הילד המנגן בכינור ועפה
איתו ללילה חשוך. היא הגיעה לגאר, דחפה
את הילד דרך קירות הרשות וחזרה מיד אל
התינוק שלה.

ועכשיו צלילי הכינור התרוממו שוב וגירשו את
כל הרוחות הרעות שבסביבה. הנגינה זרחה
כמו שימוש, כמו רוח של אם המחפשת את
בנה, בלי מחשבה על סכנה או מלכודת.