



## שלוש נוצאות

היה פעם מלך, ולו שלושה בניים: שניים חכמים  
ונבונים, השלישי לא דיבר הרבה, היה פשוט וחשבנו  
אותו לטיפש. כשהמלך הזדקן ונחלש, וספר את ימי  
האחרונים, לא ידע למי מהבנים למסור את המלכות.



הזה הקרפהה הצעירה והביהה  
קופסה. הקרפהה הגדלה  
פתחה אותה והוציאה ממנה  
שטיich כל נך יפה ועדין שעוד  
לא ראו מה עלי פני האדמות.  
היא נתנה אותו לנער. זהה הודה  
לה מאד ועלה שוב לפנ  
האדמה.

הוא אמר על כן: "לכו מכאן ומני שיביא לי את השטיח  
היפה ביותר, זה יהיה מלך אחרי מוותי. וכדי שלא יריבו  
מי יLER לאן, יצא איתם מהארמון, לך שלוש נצחות  
והעיף אותן לאויר. אמר: "כל אחד מכם יLER אחרי נצח  
אחרת".

נצח אחת עפה מזרחה, שנייה מערבה, אבל השלישי  
לא עפה רחוק אלא מיד נפלה על הארץ. על כן אחד  
האחים הלך ימינה, שני שמאלה והם צחקו מהטיפשון,  
שהיה צריך להישאר קרוב, ליד הנצח השלישי.  
الطائفון התישב והיה עצוב. אבל אז ראה שליד  
הנצח רואים דלת באדמה. הוא הרים את הדלת, מצא  
מדרגות וירד. למטה הגיע לדלת, דפק בה ושמע  
שמישו אומר:

"צעיר שלי, קטן שלי  
רוץ מהר أنها ואני  
רוץ מהר לראות  
מי עומד בחוץ".

הדלת נפתחה והוא ראה שם קרפהה גדולה שמסביבה  
ישבו קרפדות קטנות רבות.

הקרפהה הגדולה שאלה מה רצונו כאן. והוא ענה:  
"הייתי רוצה לקבל שטיich עדין ויפה ביותר".

از קראה הקרפהה לאחת הצעירות ואמרה:

"צעיר שלי, קטן שלי  
רוץ מהר أنها ואני  
הביא לי את הקופסה שלי".



ושוב הבוגרים מנדנו למלך עד  
שהוא החליט לעשות ב מבחן שלישי  
ואמר: "המלכות תהיה של זה,  
шибיא הנה את העלמה יפה  
ביותר" ושלח את הבנים שוב  
בעקבות שלושת הנוצות.  
הפעם הצער לא חשב הרבה אלא  
ירד אל קרפה הגדולה ואמר:  
"אני זקוק לעלמה יפה ביותר".

האחים הבוגרים חשבו שהצעיר הוא כה טיפש שלא  
יביא שטיח כלל. הם אמרו: "למה לנו לטרוח" לקחו את  
השטיחים הראשונים שמצאו בשוק והביאו אותם  
למלך.

באוטו הזמן בא גם הצער עם השטיח שלו. המלך  
ראה את השטיח היפה ואמר: "כפי שאמרתי והבטחתי,  
המלכות תהיה שייכת לבן הצער".

אבל שני הגודלים לא נתנו מנוח, ודיברו ושכנעו אותו  
שהטיפש זהה לא יכול להיות הרי מלך.  
וזה הוא אמר שוב: "טוב, את המלכות לך שיביא לי  
את הטבעת היפה והיקרה ביותר. הוא שוב הילך עם  
הבניים החוצה, העיף שלוש נוצאות ואמר להם ללקת  
בעקבותן.

שוב הלכו הבוגרים מזרחה מערבה והנוצה של הצער  
נפלה בסמוך הדלת שבأدמה. הוא ירד שנית ואמר  
לקרפה הגדולה שאתה זקוק לטבעת יפה. היא אמרה  
להביא לה שוב את הקופסה, והוציאה ממש טבעת  
יהלומים וזהב כל כך יפה ששומ צורף לא יכול היה  
לעשות דומה לה.

הבניים הבוגרים לא דאגו והביאו טבעות פשוטות  
שמצאו אי-שם, והביאו למלך.  
אר כשהופיע הנער עם טבעת הזהב ויהלומים של  
אמר המלך: "המלכות תהיה שלו!"

אבל כשקפצה הצעירה היפה, שהביאו איתו הנער, קפיצה דרך הטבעת, היא עשתה זאת בזריזות ובחן צזה, שכל הויכוחים פסקו. הצער קיבל אחרי מות אביו את הכתף ושלט עוד זמן רב בתבונה רבה.



"אה, אמנים אין לנו עלמה זמינה, אבל בכל זאת תקבל אותה".  
היא הציגה לפניו הבוחר דלעת צחובה, חציה ורטומה לשישה עכברים.  
הצעיר אמר ביאוש: "מה עשה עם אלה?" והקרפדה עונתה: קח אחת מהאלות והושיב אותה בתוך הדלעת".  
הנער תפס אחת הקרפות והכנסיס אותה לדלעת, והנה הקרפdonת הפכה לנערה יפהפייה, הדלעת למרכבה מפוארת והעכברים לשישה סוסים.  
הוא נישק לעלמה, האיז בסוסים ובא לפני המלך.  
האחיהם שלו שוב לא טrhoו הרבה ובאו עם בחורות פשוטות מהכפרים הסמוכים. כשהמלך ראה זאת החליט שוב: "הצעיר יהיה המלך אחרי מותי!"  
אבל השניים הבוגרים דיברו שוב ושוב ושכנעו שהנער לא יכול להיות מלך. הם אמרו: הבה נבדוק מי מהנשיות אלה היא הזריזה ביותר. הנה כאן, באמצע האולם תלוי טבעת גдолה. שינסו הבנות לקפוץ דרכה". הם היו בטוחים שבנות הכפר יעשו זאת בקלות, אך הצעירה העדינה לא תצליח בכך.  
ושוב נכנע להם המלך. הבנות ה忿ירות קפזו דרך הטבעת, אבל היו כל כך גלומות שנפלו על הארץ ושברו את רגלייהן.