

איך הגיעו כלבים לאינדיאנים.

סיפר הרולד סטיין

שני אינדיאנים משבט אוג'יבווה נסחפו בים בסערה גדולה. הם שטו כבר הרבה זמן, היו רעבים ואבודים. לא היה להם כבר כוח לחתור והם נסחפו עם הרוח. בסוף סירתם הגיעה לחוף והם שמחו, אך לא הרבה זמן. הם ראו עקבות גדולים מאוד של יצור כלשהו והחליטו שאלה עקבות של ענק. מרוב פחד הם והסתתרו בין שיחים. כשכך ישבו שם חץ גדול נתקע באדמה לידם. ואז הופיע ענק גדול מאוד וצעד לקראתם. בחגורתו תלוי היה צבי קאריבו, אך ליד הענק הוא נראה קטן כמו ארנבת. הענק ניגש לאינדיאנים ואמר שהוא לא פוגע בבני אדם ורוצה רק להתיידד ולעזור למי שבצרה. הוא

הזמין את שני האינדיאנים האבודים לביתו והם שמחו שיכלו ללכת אתו, כי לא היה להם כל אוכל ונשקם אבד בסערה. אבל אז הופיע בביתו של הענק הרוח הרשע וינדיגו ואמר לשני האנשים שהענק מסתיר בני אדם אחרים, כי הוא אוהב לאכול אותם. אלא שוינדיגו לא דיבר אמת. הוא בעצמו רצה לאכול את האנשים. הענק לא הסכים לתת לוינדיגו את שני הניצולים והרוח הרשע התרגז מאוד. הם התווכחו והענק התרגז מאוד גם הוא. הוא לקח מקל גדול ובחש בו בקערה גדולה. מהקערה יצא חיה מוזרה שהאינדיאנים עוד לא ראו מעולם. החיה שכבה על הארץ והביטה עליהם. היא דמתה להם לזאב קטן, אך הענק קרא לה "כלב". הענק אמר לכלב להרוג את הרוח וינדיגו הרשע. החיה קמה על רגליה, התנערה והתחילה לגדול ולגדול. ככל שהתנערה יותר כך גם גדלה יותר ונעשתה

מפחידה יותר. בסוף הכלב קפץ על רוח וינדיגו הרשע והרג אותו. אחר כך הוא נעשה קטן יותר ויותר ובסוף חזר לתוך הקערה.

הענק ראה שכל זאת הפתיע מאוד את האינדיאנים ואמר שהוא מוכן לתת להם את הכלב, למרות שזו חיית מחמד שלו. הוא אמר שיצווה על הכלב לקחת אותם הביתה. הם לא הבינו איך יתכן הדבר, למרות שראו כי הענק הוא קוסם גדול, אך הודו לו מאוד על המתנה הנהדרת.

הענק הוביל את הכלב ואת האנשים לחוף ונתן לכלב הוראה. הכלב מיד נעשה גדול יותר ויותר עד שהיה גדול כמו סוס. הענק שם את האנשים על גבו ואמר להם להחזיק חזק. הכלב נכנס לים והתחיל שוב לגדול. הוא התקדם למים עמוקים ושם התחיל לשחות עם האנשים על גבו.

אחרי הרבה זמן שני האוג'יבווה ראו חוף מוכר,

והכלב הוביל אותם לשם. ככל שהתקרב לחוף הוא נעשה קטן יותר ויותר, עד שבסוף האינדיאנים היו צריכים לרדת מגבו ולשחות לחוף. הכלב ליווה אותם לבתיהם ונעלם ביער. כששני האינדיאנים סיפרו את ההרפתקה שלהם, אנשי השבט לא רצו להאמין להם. "אתם משקרים. הראו לנו את הכלב, החיה המופלאה, ורק אז נאמין לכם" אמר ראש השבט.

עברו כמה חודשים ובוקר אחד, כשאנשי השבט ישנו, הכלב חזר לשני האנשים. הוא הסכים שילטפו אותו ואכל מידיהם. אנשי השבט הופתעו מאוד כשראה את היצור המוזר. הוא נשאר בשבט. כך מספרים האינדיאנים איך הכלב הגיע לאדמה.