

## ספרים הם העיניים הקסומות שלנו

ספרים הם העיניים הקסומות שלנו. הם מעניקים לנו ידע ומידע ומוליכים אותנו בדרכיהם הקשות וסבוכות של החיים.

כתבת מונרמה ג'אפה; צייר הכרזה ג'גוליש ג'וסי



לפני זמן רב, בהודו העתיקה, ח' נער בשם קאפיל. הוא אהב לקרוא והיה גם סקרן גדול. המון שאלות מילאו את ראשו. למה השם היא עגולה ולמה הירח משנה את צורתו? למה העצים צומחים לגובה. למה הכוכבים לא נופלים מהשמים?

הוא חיפש את תשובה לשאלותיו בספרים עתיקים, שחכמים מזמןם עברו כתבו על עלי הדקלים. והוא קרא כל ספר שנפל לידיו. יום אחד קאפיל קרא בספר כשאמו נתנה לו חביבה ואמרה "שים את הספר בצד ותביא אוכל לאבא. הוא בוודאי כבר רעב מאד".

קאפיל ליהק את החביבה אך לא עזב את ספרו. הוא המשיך לקרוא תוך כדי הליכה בשביili העיר המשובשים. פתאום רגלו נתקלה באבן והוא נפל. הבוהן שלו דם. אבל קאפיל קם והמשיך ללכת, כשעיניו מופנות לספר. ושוב הוא נתקל באבן ונפל. הפעם הפעע כאב יותר, אך הקריאה בספר השכיחה לו את הכאב.

אר פתאום הוא ראה הבזק אוור וצחוק נעים. הוא הרים את ראשו וראה אישה יפהפה לבושה בסראי לבן עם הילה בראשה. היא רכבה על ברבור יפה. בידה האחת החזקה בגויל מואר, וכלי נגינה בשתי ידייה האחרות. את ידה הרכעית הושיטה לקאפיל ואמרה: "בני, אני מתרשםת מתשוקתך לדעת. אני רוצה למלא את משאלתך. אמרו, מה רצונך הגדל ביוטר?"

קאפיל היה אחז אימה. סאראסווי, אלת המדע עמדה לפניו. הוא השתחווע עמוק ומלמל:

"אנא, אלה, תנני זוג עיניים לרגלי כדי שאוכל לקרוא תוך כדי הליכה." "כך יהיה" אמרה האלה. היא נגעה בראשו של קאפיל וונעלמה בעננים. קאפיל הביט ברגליו. זוג עיניים מצמצץ עליו. הוא קפץ בשמחה. CUT רץ מהר בשביili העיר הסבוכים, עינוי תקועות בספר, כשהרגלים מוליכות אותו בביטחון.

ארבת הקריאה שלו הפכה את קאפיל לאחד החכמים הגדולים של הודו. הידע והחכמה שלו התפרסמו ברבים. הוא נקרא גם בשם מיוחד צ'אקסופד, שmobנו בשפת סנסקריט ההודית העתיקה "זה עם עינוי על הרגליים".

