

שנתיים-עשר ברוזדים

אסביורנסן ומואה
נורווגיה, שנת 1888

כמו שלג ואדומה כמו דם, בדיקן כמו
שהבטיחה לטרול. لكن קראו לה "שלגונית".
שמחה גדולה שרה בחצר המלכות והמלכה

הייתה מרצה ביותר. אבל אז נזכרה

בהבטחה שנתנה למכשפה הזקנה. היא
קרה לזרוף ואמרה לו לעשות שתים-עשרה

כפות כסף, אחת לכל נסיך, ועוד כף אחת
עבור שלגונית. אך כשרק הטבילו את הילדה,
הנסיכים הפכו לשנים-עשר ברוזיז בר ועפו
משם. לא ראו אותם יותר, הם הלכו ולא
נשארו.

הנסיכה גדלה לבדה, ו נעשתה יפה וגבוהה,
אך לעיתים קרובות הייתה עצובה והתנתקה
מוזר ואיש לא יכול היה להבין מה סיבתה לכך.

ערב אחד המלכה נזכרה בבניה והייתה
עצובה מאד. היא דיברה עם בתה ושאלה
"מדוע את עצובה, בת? האם הייתה רוצה דבר
מה מיוחד? אם כן, רק תגיד מילה ותקבל
מה שתרצה".

"אני כל כך עצובה ובודדת כאן" אמרה
שלגונית "לכלם יש אחים ואחיות ואני לבדי"

הייתה פעם מלכה שיצאה לטויל בمزחלת
שלה, בשלג טרי שرك ירד. אבל אחרי דרך
קצרה התחללה לדם מהאף. היא עצרה את
המזחלת, יצאה ועמדה נשענת על גדר, ואז
ראתה את הדם על השLEG הלבן. היא נזכרה
שיש לה שנים-עשר בניים אבל אין לה בת
ואמרה לעצמה "אילו רק הייתה לי בת לבנה
כמו שלג ואדומה כמו דם, לא היה איכפת לי
מה יקרה לבניים שלי".

רק יצאו המילים האלה מפיה כ奢מכשפת
טרול זקנה הופיעה לפניה.

"תיעולד לך בת" אמרה "לבנה כמו שלג
ואדומה כמו דם, אבל הבנים שלך יהיו שייכים
לי. את יכולה לשמור עליהם בינתיים עד
שהבת שלך תוטבל".

הגיע זמן והמלכה ילדה בת זו הייתה לבנה

זה ואחרי זמן רב הגיעו לביקחת עצ' קטנה, בדיק כפי שראתה אותה בחלום. היא נכנסה פנימה ולא מצאה איש בבית, אך עמדו שם שתים-עשרה מיטות ושנים-עשר כסאות ושתיים-עשרה כפות, ובקין' צור תריסר כל דבר. כשהראתה זאת היא שמחה מאוד כי ניחשה שאחיה חיים כאן ושהמיטות והכסאות והכפות שייכים להם. لكن הבועירה אש בתנור, טאטאה את הבית, סידרה את המיטות והתחילה להכין ארוחת צהרים. וכשהכל כבר היה גמור, כשהabit היה מסודר והארוחה מוכנה, היא אכלה את ארוחתה שלה והסתתרה תחת המיטה של הבן הצער ביתר. אלא שאט הCPF שלה שכחה על השולחן.

רק נשכבה שם כשנשמע משק כנפים ומערבות באוויר ושנים-עשר ברזדים הופיעו לפני הביקתה, אך שנכנסו לבית הפכו לנסיכים.

"הו, כמה חמימים ונעימים כאן" אמרו "יבורך מי שהעביר את האש ובישל את הארוחה

לגמר. لكن אני עצובה."

"אבל היו לר' אחים, בת'י" אמרה לה המלכה "הייו לי שנים-עשר בניים, אבל מסרתי אותם כדי לקבל אותך", והמלכה סיירה לה את הכל.

כשהנסיכה שמעה את המעשה לא יכלה להירגע, ולא עזר מה שהמלכה עשתה או אמרה, היא בכתה והתפללה ובסוף החליטה ללבת לחפש את אחיה, כי חשבה שהם נאבדו באשמה. لكن היא עזבה את הארמון ויצאה לדרך. היא הלכה הרבה, הרבה זמן, ורחק כל כך שלא היו מאמינים כי בחורה צעירה יכולה ללבת כל כך רחוק.

יום אחד, כשהעבירה דרך עיר גדולה והרגישה עייפה, התiyaשה על הארץ מכוסה באזוב ונרדמה.

היא חלמה שהיא הולכת עמוק יותר ויותר לתוך העיר ומגיעה לביקחת עצ' קטנה ושם היא מוצאת את האחים שלה.

כאשר התעוררה ראתה שביל שעובר דרך האזוב ונמשך לתוך העיר. היא הלכה בשביל

לשחרר אתכם היתי ברצון נתנת את חי".

"את יכולה לשחרר אותנו, ולשמור גם על חירות, אם רק תצליחי בקר" אמרו.

"אמרו לי רק איך לעשות זאת" אמרה הנסיכה "ואעשה הכל, מה שזה לא יהיה".

"את צריכה לאסוף מוך הסבויון" אמרו הנסיכים "את צריכה לסרוק ולטוטות אותו ולארוג אותו. אחר כך את צריכה לגזור ולתפור שנים-עשר מעילים ושתים-עשרה כותנות ושתים-עשרה מטפחות, אחת בשבייל כל אחד מאתנו. וכאשר את עושה זאת אסור לך לדבר או לzechok או לבכות. אם תצליחי בקר, יהיה חופשיים".

"אך איפה אמצא מספיק סבויונים בשבייל כל קר הרבה מעילים וכותנות ומטפחות?"

"אנו נראה לך" אמרו הנסיכים והובילו אותה לאזרור ביצות גדול, שם עמדו סבויונים ללא סفور, מתנדדים ברוח, נוצצים כמו קורי עכבים בזוהר השמש. הנסיכה עוד לא ראתה מעולם סבויונים כה רבים והוא התחילתה

הטעימה בשביבינו".

כל אחד לקח את כף הכסף שלו והתחילו לאכול. אך אז הרגישו שנשארה עוד כף אחת על השולחן, והוא כל כך דומה לאלה שלהם שלא ניתן היה להבחין ביניהם. "זו כף של אחותנו" אמרו "אם הCPF שלהם כאן, היא בוודאי בקרבה".

"אם זאת CPF של אחותנו" אמר הנסיך הבכור "אם היא כאן, צריך להרוג אותה, כי היא אשמה בכל שהוא סובלים".

והיא שכבה תחת המיטה ושמעה זאת. "לא קר" אמר הצעיר ביניהם "יהה זה מעשה רע להרוג אותה. אין לה כל קשר לסבל שלנו ואם מישחו אשם, הרי זאת האמא שלנו".

הם התחילו לחפש את אחותם ובסוף חיפשו תחת המיטות וכשהגיעו למיטה של הנסיך הצעיר מצאו אותה והוציאו אותה משם.

ושוב הנסיך הבכור רצה להרוג אותה, אך היא התחננה והתפללה למען עצמה.

"הוא, אל תהרגו אותי, כי הלכתי לחפש אתכם ואני כבר מחפשת שלוש שנים. ואילו יכולתי

חכם וגם נאה והתייחס עלייה בעדינות הרבה.

אר כארש הגיעו לארמנונו, המלכה האם הצעינה, שהייתה אמו החורגת של המלך, קנאה ביזופיה של שלגונית ואמרה למלך "האם אין לך רואה שהדבר הזה שאספה בדרך אינו אלא מכשפה? הרי היא לא יכולה לדבר או לzechok או לבכות!"

אר למלך לא היה איכפת הדבר ואמנם נשא את שלגונית, והם חיו באושר רב אך היא בינתיים לא הפסיקה את תפירת הכותנות ומעילים.

כעבור שנה לשlagונית נולד בן. וזה גרם למלכה הצעינה להיות עוד יותר קנאית. لكن יום אחד התגנבה בלילה, לקחה את הילד וזרקה אותו לבור מלא נחשים. אחר כך עשתה חתר בידה של שלגונית, מרחה את הדם מעל פניה והלכה ישר למלך. "בוא עכשין וראה" אמרה "את מי ליקחת לאישה. היא אכלת את הילד שלה".

מלך נבהל מאד אך אמר "יתכן וכך הדבר, אבל אני בטוח שהיא לא תעשה זאת יותר

לאסוף אותם מהר כמה שרק יכלה. וכאשר חזרה הביתה התchiaלה לסרוק אותם ולטווות חוטים מהמור.

היא עבדה הרבה זמן בלקט הסבויינים, סרייקה וטוואה וכל אותו הזמן גם דאגה לבית הנסיכים שבאו כל ערב במשק כנפים חזק כמו ברוזי בר. וכל ערב הם הפכו לנסיכים ובבוקר שוב בברוזי בר ועפו משם.

אר יומ אחד קרה שכארש יצא לביצות לאסוף את הסבויינים (אם אינני טועה הייתה זו הפעם האחרונה שנאלצה ללבכת לשם) עבר בקרבה המלך ששלט באותה הארץ. הוא עצר והתענין מי הבחורה היפה שאספה סבויינים.

הוא שאל על שמה וכארש לא קיבל כל תשובה השתוותם מאד. בסוף הוא החליט שרוצה להינsha לה. על כן הורה למשרתיו ליקחת אותה ולהעלotta על סוסו. שלגונית ניסתה להתנגד ואחר כך הצביע על השקם שבהם אספה את המור. על כן המלך אמר למשרתים ליקחת גם את השקם. הנסיכה התעשתה לאט, לאט כי המלך נראה לה איש

והפעם אחoso על חייה".

בשנה הבאה נולד בן שני וקרלה אותו הדבר. גם הפעם המלכה הזקנה זרקה את התינוק לבור נחשים והאשימה את שלגונית. המלך הצעיר מאד אף גם הפעם החליט לחוש על חייו אישתו.

בתום שנה שלגונית הביאה בת לעולם ושוב המלכה הזקנה לקחה אותה וזרקה לבור ומרחה דם על פניה של שלגונית.

הפעם המלך הצעיר מאד אף הבין שאין לו ברירה והורה לעלות אותה על מוקד.

כאשר המדורה כבר בערה ואמרו לעלות עליה את הבוחרה, היא אמרה למשרתים בסימנים לפרסום תריסר קרשימים סביב המדורה ועליהם לשים את תריסר המעלים, הכותנות והמטפחות שסיממה כבר לתפור.

אלא שבמעיל של הנסיך הצעיר ביותר חסר שרול אחד, כי היא לא הספיקה לתפור אותו. כשהבגדים נפרשו על הקרשימים נשמע פתאום משק כנפיים, האוויר התערבל ושנים-עשר ברוזי בר הופיעו מהעיר. כל אחד מהם תפס

במקומו את הבגדים שלו ועף איתם משם.

"ראה עכšíו!" קראה המלכה הזקנה "אמרתי לך שזו מכשפה. עכšíו تعالה אותה מהר על מוקד, לפני שהאש תיחלש".

"או, יש לנו עוד מספיק עצים להסקה" אמר המלך "ומעניין אותי מאוד מה קורה כאן".

ולפניהם שגמר לדבר הופיעו מהעיר שנים-עשר נסיכים, נאים וגבויים, רק שלهزען שביניהם היה כנף במקומם יד שמאלית.

"מה קורה כאן?" שאלו הנסיכים.

"אנו עומדים לעלות את המלכה על מוקד" אמר המלך "כי היא מכשפה ואכלה בעצמה את ילדיה שלה".

"היא בכלל לא אכלת אותם" אמרו הנסיכים "דברי עכšíו, אחותנו, שחררת אותנו ועכšíו תוכל לספר את האמת".

שלגונית סיפרה את הכל. סיפרה איך המלכה הזקנה גנבה את ילדיה ומרחה דם על פניה והאשימה אותה. אז הנסיכים הובילו את

מלך למקום בו הייתה הבור, שם מצאו שלושה ילדים יפהפיים ששיחקו בנחת עם

נחשים וקרפדות.

המלך ציווה להוציא אותם מיד ובעצמו הLR למלכה זקנה ושאל אותה "מה לדעתך צריך לעשות לאישה שיכולה לבגוד באמ לילדיהם קטנים ולקחת אותם ממנה ולהמית אותם?"

"מגיע לה שיקשרו אותה בין שני סוסים פראיים ושכל אחד ירוץ בכיוון אחר" אמרה.

"אכן נתת את פסק הדין על עצמן" אמר המלך, וכך אמנים בוצע.

וז لكח המלך את שלגונית, ואת שלושת ילדיו ושנים-עשר הנסיכים והביא אותם לאמא ואבא שלהם.

ושמחה רבה הייתה בכל המלוכה על כך שהנסיכה הצליחה לשחרר את שנים-עשר אחיה.