



# מקצועות של ארתור

ק. פיזהוג

1885

היה פעם ילד בשם ארטור שתמיד שינה את דעתו ומעולם לא היה מרוצה, כי רצה את מה שיש אחרים ולא הסתפק بما שהיה לו. היו לו אמנים משחקים רבים ויפים אבל הוא תמיד חשב משחקים של אחרים הם טובים ויפים יותר ותמיד לאחר שההורם קנו לו דבר מה שרוצה הוא החליט שהוא רוצה דבר מה אחר. ולכן אף פעם לא הייתה מרוצה.

יום אחד שאל אותו דוד מה הוא רוצה להיות כאשר יגדל. ארטור אמר שהוא רוצה להיות רוקח והוא לא רוצה להמתין עד שיגדל אלא רוצה להיות רוקח מיד, כי רוקח תמיד ערבע





חומריים מעניינים והיו לו גם מאוזניים יפים.

הדוד הכיר רוקח אחד ולכן הבטיח לארטור שידבר אליו ויבקש לקבל את ארטור כשוליה. ארטור הלך לבית המarket בשמחה רבה והיה גאה מאוד כשהרокаח הראה לו את הדברים המונחים על הדלפק. אבל אחרי שעה ארטור התעיף וחזר הביתה.

בערב סיפר לדוד שלו ששינה את דעתו והוא רוצה להיות סופר ולכתוב ספרים מעניינים. הדוד חירק ונῆה לו מחברת עבה ועת וארטור הקטן התחילה לכתב סיפור על ענק אחד.



אבל תור כדַי כתיבה הרגיש  
שהחמור של אביו עומד מחוץ  
לחלון, מביט עליו וכайлן מזמין  
אותו לצאת אליו החוצה, ולשחק.  
ארטור יצא אל החמור, שיחק  
איתו ושכח לגמרי על הספר  
שהתחיל לכתוב.

"ואיר התקדמת עם הכתיבה?"  
שאל הערב הדוד "אולי תקריא לי  
את הספר." ארטור הסמיק  
והודה ששכח כלל שרצה להיות  
סופר.

שוב חיר הדוד. באותו ערב כל  
המשפחה יצאă לكونצרט  
שהתקיים בעיירה. בדרך הביתה  
ארטור אמר שכבר החליט סופית  
שהוא רוצה להיות מוסיקאי. אילו  
רק יכול היה ללמוד לנגן בחליל,

ולהצטרף כחלילן ל揆זמורת, הוא יהיה מאושר כל חייו.  
למחרת הדוד הביא לו חליל קטן וכמה דפי תווים. ארטור ניג בחליל עד ארוחת הערב, ואחר קר התעיף, והנגינה שלו עיפה גם את אמו ואת כל האחים, מלבד גורי כלבים אחדים שדוקא התעניינו מאד ואף הצלרכו למוסיקה.

הדוד שבא בערב ביקש מארטור לנגן לו על חלילו. אבל ארטור אבד את החליל כשיצא לשחק בחצר לפני הארוחה, ושבח כבר שרצה להיות מוסיקאי. הוא אמר לדוד שהוא שינה את דעתו ובדיק רצה לספר לו כי הוא יהיה





רופא. אך הדוד קרא לו, נתן לו  
חכילה גדולה.

"אני רוצה שתשתמש בזה מחר  
ואחר כך תגיד לי מה אתה רוצה  
ל להיות בעתיד" אמר.

ארטור מצא בחכילה משהוא  
שנראה כמו מצקת גדולה עם  
רשות בקצתה. אבא הסביר לו שזה  
נoud לתפוס דגים.

از למחרת יצא ארטור לנחל קטן  
שזרם בקרבת ביתו, נשאר שם  
כל היום וניסה לתפוס דגים.

בערב, כשהדוד הגיע שוב  
לbijtem, ארטור רץ אליו והודה לו  
על המתנה שגרמה לו הנאה כזו  
כל היום.

"לא התעייף?" שאל הדוד, כי  
ארטור תמיד התעייף אחרי יום

אחד של התפקידים במקצוע  
חדש.

"לא, דוד" אמר ארתור "ואני לא  
רוצה להיות שם דבר שהגדלים  
עשויים. אני רוצה להיות ילד קטן  
ולשחק באוויר צח".

"עכשו אגיד לך דבר מה" אמר  
הדוד "זה מועיל מאוד להיות  
רוקח, או מוסיקאי או סופר, אבל  
הדבר הטוב ביותר זה להיות ילד  
קטן ומרוצה עצמו, כי כל  
מוסיקאי, או רוקח או סופר היה  
מאוד רוצה להיות שוב ילד קטן,  
אילו רק יכול היה. כי אתה יכול  
להיות כל דבר בעתיד ממש  
הרבה שנים, אך ילד קטן אתה  
יכול להיות רק פעם אחת".